

ETT ARV I GLÖMSKA

av Sandra Merimo

Ett arv i glömska

Originalets titel: Forgotten Heritage by Sandra Merimo 1999

Copyright © 1999 Sandra Merimo

Översättningen från engelskan är gjord av författaren.

Pjäsen har tidigare getts ut med numret:

ISBN 91-630-8854-1

Alla slags rättigheter är begränsade. Denna pjäs är skyddad av lagen om upphovsrätt och får inte reproduceras kommersiellt på något sätt utan att författaren först har gett sitt skriftliga medgivande. Däremot är det tillåtet att reproducera pjäsen ideellt, t.ex. inom en förening eller en skola i studiesyfte och utan att vända sig till en allmän publik.

Ansökningar om alla slags rättigheter, inklusive rättigheten till att offentligt framföra pjäsen eller delar av den, skickas till:

info@merimo.com

ETT ARV I GLÖMSKA

© Copyright: Sandra Merimo 1999

Översättningen från den engelska originalversionen "Forgotten Heritage" är gjord av författaren.

Plats: Jorden, ett rum i Moderns Tempel för Skapande
(Scenanvisningarna är förslag.)

Tid: Nutid (Pjäsen skrevs 1999.)

Roller:

(Dessa gudar är påhittade. Författaren har inspirerats av gamla gudasagor.)

ONLY

- en gud och en "hjälte"; han vill ha makt och vidmakthålla traditionerna

TARA

- en gudinna och en "fresterska"; hon ser sitt värde i sin skönhet

WIZ

- en gud och en "trollkarl"; han vill bli beundrad och vidmakthålla kulturen

NONE

- en gudinna och en "nunna"; hon vill bli uppskattad och vidmakthålla religionen

HELEN

- en nyligen skapad människa och en del av Lenny, ca 20 år

GEROME

- en nyligen skapad människa och en del av Romina, ca 20 år

MODERN

- Moder till alla gudar och människor

LOVE

- en gud och en "helare"; i kontakt med sina känslor, men fortfarande mycket manlig

GEM

- en gudinna och en "jungfru"; en vacker kvinna utan svek i sitt hjärta

PAPA

- en gud och en "fader"; en bra ledare som leder "underifrån", d.v.s. lyfter upp andra

WISE

- en gudinna och ett "barn"; helt orädd, en esoterisk prästinna som säger sanningen

LENNY

- en nyligen skapad människa och en del av Helen, ca 20 år; han kastas i ett svart hål

ROMINA

- en nyligen skapad människa och en del av Gerome, ca 20 år; hon kastas i ett svart hål

en bricka med lera, (ett litet sigill), en kniv



Wiz, None, Only och Tara är i ett av rummen i Templet för Skapande, som är en stor grotta i sandsten med ett golv av stampad jord. Ljudet av en underjordisk bäck kan svagt höras i bakgrunden. Rummet är upplyst av ett varmt ljus utan någon synbar källa (d.v.s. inga hårda skuggor). Templet är inte ornamenterat, så det enda som är påkostat är kläderna som bärs av Wiz, None, Only och Tara. (De kan bära långa mantlar.) Alla gudarna är andliga bröder och systrar. De här gudarna är uppdelade i par: Wiz med None och Only med Tara. De skapar nu fyra människor. Sedan några år tillbaka har de skapat vuxna. Först har de använt lera för att modellera fram två kroppar och medan de har tagit en paus, har de båda kropparna vardera delat sig i en kvinnlig och en manlig kropp. De har klätts i enkla kläder i off-white och ligger nu på de två större bänkarna, två på var bänk. Deras huvuden är riktade mot ett av rummets "hörn" (UL). Wiz och None står vid bänken, DL, och finputsar Helen och Lenny. Only och Tara står vid bänken, UC, och avslutar arbetet på Gerome och Romina. None går för att hämta lite lera från brickan på bänken (som står vid DR). Wiz går fram till sin fru None för att ta ut brickan med leran:

WIZ till None

Har du tagit det du behöver?

NONE

Visst, älskling.

WIZ till Only

Är du klar med leran?

ONLY tar lite lera

Låt mig ta lite till... Tack, broder...

Wiz tar med sig brickan och går ut genom de två dörrarna (UR, vilket kan vara ett draperi i stället, men då finns det "imaginära" dörrar bakom draperiet). None arbetar på Lennys fötter och Only arbetar på Rominas ansikte:

TARA besviken

Du gör henne för vacker...

ONLY

Men hon ska ju kastas i svarta hålet... då kan det väl inte spela någon roll?

TARA

Jo, det gör det...

Wiz har ställt tillbaka brickan på sin plats (i ett annat rum i Templet) och kommer tillbaka (UR). Wiz går och tittar på Onlys och Taras arbete:

WIZ till Only

Ja du Only... Den där gången när du föreslog att vi skulle göra vuxna kroppar, då trodde jag aldrig att dom skulle dela upp sig så lätt i män och kvinnor... men... jag måste erkänna att jag hade fel. Det här har fungerat mycket bra.

ONLY

Jag älskar när du säger att du har fel...

WIZ

Njut, kära bror... Njut...

Han går till None för att se om hon är klar med sitt arbete:

Ja, jag tycker att dom ser klara ut. Ska vi ta rast medan dom blir levande?

TARA

Bra idé. Kom nu, Only...

None går fram till Wiz och de går ut tillsammans (UR). Tara väntar irriterat vid dörrarna tills hennes man Only kommer dit och de går ut. Det är tyst i några sekunder. Sedan: från taket lyser två ljus ner på bänkarna. Det är Moderns ljus och i dessa ljus får Helen/Lenny och Gerome/Romina liv. Varje par har utvecklats från en gemensam kropp och när de nu "vaknar upp" i ljuset, så har de bara ögon för varandra. De sätter sig upp, men stannar kvar på bänkarna i ljuset. De älskar varandra och talar med varandra genom att titta in i varandras ögon, utan att säga något. De kysser inte, men de kanske kramas och rör vid varandra på ett ömt sätt.

None kommer in (UR) och står kvar där och tittar på dem. Hon tycker att de är så vackra tillsammans och hon har inte upplevt den sortens kärlek med Wiz på mycket länge. Efter en stund kommer också Tara in. Hon vill få med sig None ut ur rummet.

TARA

Varför är du här ensam?

None hyssjar ner Tara. Hon vill fortsätta att titta på människorna (Helen/Lenny och Gerome/Romina), som inte fäster någon uppmärksamhet vid None och Tara. Only kommer in (UR) och alla tre tittar en kort stund på människorna under tystnad:

NONE *bedjande till Only*

Måste vi separera dom? Titta så vackra dom är tillsammans...

ONLY

Tja, det var en av Taras idéer för ganska länge sedan... en mycket bra idé måste jag säga... Dom är så mycket lättare att styra när dom är separerade...

Tara gör ett nytt försök att vända Nones uppmärksamhet bort från människorna. Hon lägger armen om None och går med henne över golvet (till DR), medan Only närmar sig människorna:

TARA

Det är inte bara det... Du förstår, efter det att dom har förlorat kontakten med sina sanna partners, så förlorar kvinnorna sin skönhet!

NONE

Jag kan se varför det är din idé...

TARA

Briljant, eller hur?

NONE

Det här är så typiskt dig, Tara... Vad spelar det för roll om någon är vackrare än du?

TARA

Ingen, varken gud eller människa, får vara vackrare än jag!

Only har ett litet sigill i sin hand och med det stämplrar han på Geromes och Rominas pannor (UC). Det gör inte ont och de märker det knappast. Sigillet lämnar osynliga märken. Only "brännmärker" människorna som om de är hans egendom. None vänder sig om:

NONE till Only

Vad gör du?

ONLY

Ingenting.

Only går till Helen och Lenny. Han är medveten om faran att None skulle kunna se vad han gör, men han vill inte avstå från att stämpla dem.

NONE till Tara

Jag förstår inte att du kan vilja separera dom av den orsaken...

TARA

Tja... du har ju aldrig varit speciellt vacker, så hur skulle du kunna förstå?

NONE upprörd

Jag tänker inte finna mig i att bli förolämpad av dig!...

Only tror att de kommer att bråka ett tag så han tar sin chans. När han stämplrar Helen och Lenny på pannorna, så kan None se i ögonvrån vad han gör och hon vänder sig mot honom:

Jag kan vara vacker när jag vill... Vad gör du nu?
Stämplrar du dom... med vad?...

None går fram till Only, som gömmer sitt sigill.

Vad har du i handen, Only?

TARA

Ingenting... Ingenting alls... Only smörjer bara in lite helig salva på deras pannor...

NONE

Helig salva?!... Åh, nej... mig lurar ni inte.

Only visar henne det lilla sigillet:

ONLY

Snälla None... Det här betyder ingenting... Det skyddar dom från sjukdomar, ingenting annat... Tro mig.

NONE

Jag vet vad du håller på med... Du brännmärker dom, inte sant?

Only och Tara vill dölja sanningen och säger ingenting:

Jag visste det. Wiz har undrat varför så många har börjat att tillbe och lyda dig... Nu vet jag varför... och jag tänker tala om det för honom.

None går mot dörrarna (UR) och Only stoppar henne:

ONLY

Nej, det ska du inte alls.

NONE *skriker*

Wiz!... Kom hit, Wiz!...

Både Tara och Only "hoppas på" henne. Only lägger sin hand på hennes mun för att hindra henne från att dra till sig Wiz uppmärksamhet:

ONLY

Hör du inte vad jag säger? Ta det lugnt nu... Snälla None... du är min syster, jag vill verkligen inte göra dig illa... så tvinga mig inte till det... Du kan *inte* berätta det här för Wiz.

TARA

Det är sant... Det kan du inte.

None inser att de menar vad de säger. Only släpper henne, men står kvar vid dörrarna med Tara, för att hindra None från att lämna rummet:

NONE

Varför inte det?

TARA
Kommer du ihåg när Ace stred mot Jack?...

NONE
Jaa...

TARA
...och Jack vann.

NONE
Jaa?...

TARA
Vad tror du skulle hända om Wiz utmanade Only?...

None säger ingenting. Hon vet att Wiz skulle förlora.

Exakt... Då så... tänker du verkligen berätta det här för Wiz?

None ger upp.

Nej... jag tänkte väl det.

Wiz kommer in (UR), energiskt:

WIZ
Kallade du på mig, älskling?

NONE
Nej. Jag menar, jo... det gjorde jag... men... äsch... det var inget viktigt.

WIZ
Mår du bra?

NONE
Jaa... visst.

Wiz tänker på deras fortsatta "arbetsuppgifter":

WIZ
Jaha, dom här turturduvorna verkar ju ha kommit till liv...
Ska vi separera dom? Jag har öppnat tunneln till svarta hålet...

NONE
Vi måste ge dom namn först.

WIZ

Det är klart...

Wiz går till Gerome och Romina:

Jaha... vad kallade vi dom här för?

TARA

Gerome och Romina.

WIZ *nonchalant*

Javisst, ja... Ni namnges nu officiellt till Gerome och Romina.

Wiz går över till Helen och Lenny. None går emellan:

NONE

Det är bättre att jag gör det. Du bryr dig ju inte om dom...

WIZ

Varför skulle jag göra det?

NONE

Därför att du kan det.

None går nära dem och smeker deras kinder när hon namnger dem:

Jag namnger er nu officiellt till Helen och Lenny.

Den här ceremonin följs av en kort stunds tystnad som bryts av Only:

ONLY

Bra... Ja, det var väl det hela.

WIZ

Jaa...

Ytterligare några sekunders tystnad.

TARA

Vad väntar vi på?

ONLY *torrt*

Ingenting... Kära Lenny och Romina! Vi, era Skapare, önskar er ett lyckligt liv på andra sidan universum.

Tara går fram till Helen och Lenny. Hon ber None om hjälp med att bära ut Lenny:

TARA

Kan du hjälpa till?

NONE

Nej.

None är van vid att lyda Wiz och det här är första gången som hon har ifrågasatt varför de separerar människorna. Hon går bort en bit (och vill inte titta på när de gör det.)

WIZ

Jag kan hjälpa dig.

Tara och Wiz tar tag i Lenny medan Only går för att separera Romina från Gerome. När människorna separeras från sina partners, så skriker de som om deras hjärtan delas i två halvor. Helen och Gerome har inte makt att göra något åt det som händer (och de fortsätter att skrika/gråta tills None sover ner dem.) Tara och Wiz har fullt upp med att bära Lenny, när Tara ser hur Only tittar kärleksfullt på Romina som han bär i sina armar. (Dessa tre repliker kanske inte hörs tydligt p.g.a. skriken):

TARA till Only

Stirra inte på henne sådär!

ONLY

Sluta upp nu. Jag gör ju ingenting.

WIZ till None

Kan du söva dom, är du snäll?

Lenny och Romina bärs ut (och utanför detta rum kastas de i den tunnel som leder till det svarta hålet. De kommer att hamna på andra sidan universum, där de kommer att leva på en planet som liknar Jordan.) Utan att röra vid Helen och Gerome, går None fram till var och en av dem och gör en nedåtgående gest med sin handflata framför deras ansikten. De somnar in.

Only, Tara och Wiz är upptagna av en konversation om föräldraskap när de kommer tillbaka in i rummet (UR):

TARA

Jag hatar att vara förälder... Det brukade vara roligt, men det har förlorat sin charm... Det känns som om vi alltid arbetar nuförtiden...

ONLY

Jag trodde att du tyckte att det var lättare nu... när vi inte har några små människor att ta hand om längre?...

TARA

Jag håller med om att vi arbetar mer effektivt nu... men dom är så olydiga... dom får alltid en massa idéer och utmanar oss... Jag hatar när vi måste bestraffa dom...

ONLY

Vad är du orolig för? Frihetstörstande människor är lätta att bryta ned...

TARA

Jag är inte orolig... Jag är bara uttråkad...

WIZ

Jag har inget emot att vara förälder... Dom är visserligen krävande, men vi kan ju inte släppa ut dom förrän vi har bearbetat dom... Å andra sidan, när dom väl är våra, gör dom ju precis vad vi vill... Vad skulle vi ta oss till utan dom?

TARA

Okej då... jag antar att du har rätt... vad skulle vi göra utan dom små djävlarerna...

WIZ *till None*

Jag ser att du har sövt dom... Det är bra.

TARA

Ja, just det... vår "Allsmäktiga Moder"... vad tycker du?

NONE

Jag bryr mig om dom... det är mer än vad man kan säga om dig...

TARA

Woops... där försvann min gloria... Blir du aldrig trött på att vara så helig?...

NONE

Ska vi väcka dom?... eller ska vi följa Taras exempel och strunta i dom?

ONLY

Ja, ja... nu väcker vi dom. "Ingen rast, ingen ro"... Tar du introduktionen?

WIZ

Javisst.

Wiz knäpper med sitt finger och Helen och Gerome vaknar upp. De minns inte att de just har blivit separerade ifrån sina partners. De sitter upp på sina bänkar och lyssnar på de charmerande och underhållande gudarna och accepterar vad de säger. (Tara och None väntar på sin tur att tala):

Kära människor. Ni har idag kommit till vår värld och vi hälsar er hjärtligt välkomna. Vi är era Skapare... Jag heter Wiz.

ONLY
Mitt namn är Only.

TARA
Tara.

NONE
Jag heter None.

WIZ
Vi är gudar... ni är människor. Ditt namn är Gerome
och ditt namn är.....?

NONE
Helen.

WIZ
Just det... Helen. Vi är era föräldrar och vi älskar er
våldigt mycket. Vi kommer att släppa ut er i världen
så snart som möjligt, men först kommer ni att vara här
ett tag, så att vi kan övervaka era framsteg...

ONLY
Kanske att jag kan få säga några ord...

WIZ
Naturligtvis, kära bror... Ordet är ditt.

ONLY
Som Wiz sa tidigare: vi har skapat er och det betyder att
vi *äger* er. Ni måste alltid stå till svars inför oss, annars
kommer ni att dö. Ja, alltså... att dö betyder att sluta att
existera. Ni kommer helt enkelt att försvinna som om ni
aldrig hade funnits. Så småningom kommer ni förstås
att dö i alla fall, men det är en senare fråga...

*Only tycker att han har fått till ett mycket roligt skämt och han skrattar högt när han
tänker på människornas olyckliga liv. (Gerome och Helen kanske blir smittade av
skrattet så att de också börjar skratta.)*

Hi, hi, hi... Ha, ha... Ja, du... Man kan inte få allt...
Ha, ha, ha...

WIZ
Vad Only försöker betona är hur viktigt det är att ni alltid
lyder oss. Ni är bara nollor och det är aldrig någon idé att
argumentera mot oss. Vi har rätt. Ni har fel.

Only får ett nytt skrattanfall.

Kära bror, skärp dig.

ONLY

Ha, ha, ha... Åh, ursäkta mig...

Only går en bit åt sidan för att sluta skratta.

WIZ

Vi kommer att lära er allt ni behöver veta och ni kommer också att få en del uppgifter, så att vi kan se att ni har förstått. Okej... du, Gerome, är en man och du, Helen, är en kvinna, och du styr över henne. Vi har kommit fram till att män är mycket bättre på att lyda och ge order. Snälla Helen, ta inte illa upp...

ONLY (*frågan ställs till Gerome*)

Nu har jag lugnat ner mig... Vad jag ville säga var att det finns stora belöningar att vänta om ni lär er att uppföra er... men också allvarliga bestraffningar om ni inte gör det. Vi är era föräldrar och vi vet alltid vad som är bäst för er... så om vi skulle bestraffa er, så skulle det bara vara för ert eget bästa... Men jag är säker på att vi kan komma överens... Har du några frågor?...

Gerome får ingen tid att tänka efter:

Nej, det är klart att du inte har. Så... vad har vi glömt att prata om?...

TARA

Krigen...

ONLY

Inte än, Tara! Det är inte din tur ännu.

TARA

Jag försöker bara hjälpa dig!...

WIZ

Ska vi prata om krigen?...

ONLY (*till Gerome*)

Det är en mycket bra idé, Wiz... Som du snart kommer att upptäcka, så är det många territorier som krigar mot varandra... Så här är det... Wiz och jag har ett gemensamt territorium och det heter Sajt... en del människor tillber Wiz och en del människor är mina...

WIZ (*till Gerome*)

Mitt folk är främst affärsmän, medan Onlys folk är politiker eller soldater i armén... Du kommer att få en chans att välja karriär, men vi berättar mer om det senare... Tyvärr har det förekommit en del uppror inom vårt territorium...

ONLY

Men bara små uppror... Mitt folk har kontroll över dom...
och så länge som du och jag kommer överens kommer
freden att bestå...

WIZ

Naturligtvis, kära bror... Vi vet ju alla att dom verkliga
hoten kommer från andra territorier... Det är många
hemska krig som pågår där ute... Jacks folk är mycket
aggressiva, men dom har inte vågat attackera oss ännu...

ONLY

Jag tror inte att dom gör det... Inte nu... Dom har sina
egna problem att tänka på...

WIZ

Jag hoppas att du har rätt...

ONLY

Jag har alltid rätt.

WIZ *skämtar*

Oj då... Är vi lite retliga idag?...

ONLY

Jag är alltid retlig och det är jag stolt över! Kära Wiz, nu
ska vi inte bråka inför våra nya varelser... Ska vi vara
gentlemän och låta kvinnorna tala?... för en gångs skull?!...

Only och Wiz skrattar hjärtligt åt skämtet.

Jag tror visst att du hade något att säga, Tara...

TARA

Javisst, kära du... Hur kunde du gissa det?...

Tara är van vid att hennes man behandlar henne nedlåtande. Hon vänder sig till Helen:

Lilla raring... Som du nog har förstått är det här människans
värld... så du kanske undrar vad du gör här?... Tja...
du kan laga mat och tvätta deras äckliga strumpor... None
kan berätta mer om det... Jag gör inte sånt... Du förstår:
jag är vacker!...

Hon vill att Helen ska vara imponerad av hennes skönhet.

Skönhet är en kvinnas enda tillgång i den här världen...
utan den är hon ingenting!... Jag skulle råda dig att alltid
göra dig vacker. Om du gör det så får du många fördelar...
till exempel att du inte behöver arbeta så hårt, samtidigt
som du kan tjäna massor med pengar...

ONLY

Du saknar den tiden, eller hur baby?...

Only och Wiz skrattar. Tara är vacker, men de vet att hon oroar sig för att förlora sin skönhet. Tara ignorerar dem:

TARA

Ja, du kan själv se vad vi måste stå ut med... Bry dig inte om dom... dom är ena sorgliga satar som bara vill ha allt serverat på guldfat...

ONLY

Glöm inte att polera dom...

TARA

Om du inte passar dig kommer jag att polera ditt huvud!... bli inte förvånad om du är skallig när jag är klar med dig!...

ONLY

Jaa... Det här gillar jag... Visa oss lite temperament!...

TARA

Kan du låta mig fortsätta nu...

Only är road, men "backar" lite. Tara fortsätter att tala till Helen:

Tack... Det är deras jobb att serva oss... inte tvärtom... Du lär dig snart hur du kan använda ditt utseende för att få precis vad du vill... Det är lätt... titta på mig... Jag tar hand om min skönhet, men så är jag också fullständigt oemotståndlig!... Det är många som har slagits i strider för att vinna mig...

ONLY

Och jag vann... glöm inte det!...

TARA

Hur skulle jag kunna göra det?... Ja, kära du... det här är allt vad jag har att säga för närvarande. Vi får prata mer senare. Nu är det din tur, None!

Det är Nones tur att lära Helen hur det är att vara kvinna:

NONE

Söta lilla du... Jag har inte så mycket att säga, egentligen...

TARA

Underbart... då kan du ju hålla tyst...

WIZ

Nu ska vi inte bråka...

TARA

Okej... förlåt...

NONE

Nu har du lyssnat till Tara som har talat om skönhet... Det kan verka vara det viktigaste för en kvinna att sträva efter... Men gör inte det... det skulle bara ge dig ett tomt liv, där du alltid blir bedömd efter ditt yttre...

Tara är på väg att protestera, men hon harklar sig i stället.

Det skulle också leda till stark konkurrens mellan dig och andra kvinnor... och ska vi vara ärliga så har vi sett nog av det i den här världen... Nej... en kvinnas sanna värde ligger i hur mycket hon offrar sig själv för sin man... Du måste göra allt som Gerome ber dig om.

ONLY

Hörde du det, Gerome?...

Gerome börjar gilla den roll han kommer att spela i det här livet.

NONE

Du kan känna en otrolig tillfredsställelse när du lever ett liv i skuggan av en stor man...

WIZ *uppmuntrande*

Nu kommer den biten som jag gillar...

NONE

Du vet att du har blivit en del av något som är mäktigare än du... och att du aldrig skulle ha kunnat nå detta tillstånd på egen hand... Vi kan se ner på männen om vi vill... som Tara gör...

Tara hatar den här delen av Nones tal:

men om vi ska vara ärliga så vet vi i våra hjärtan att männen är mycket viktigare än vad vi är... och jag skulle vilja säga att det är bättre att anpassa sig till denna sanning än att slåss mot den... En kvinna kan aldrig åstadkomma något på egen hand.

Wiz och Only applåderar Nones tal:

WIZ

Bravo!

ONLY

Bra. Mycket bra, None! Ja... nu har ni hört oss alla...
och jag antar att ni har mycket att tänka på... Vi kommer
att lämna er ensamma en stund... så att ni har en chans att
närma er varandra...

Only är road av den här situationen och går fram till Gerome för att tala mer direkt till honom:

Jag kan tänka mig att du har en brådiskande affär att ta itu
med...

Gerome förstår inte. Wiz ställer sig bredvid Only:

WIZ

Kära nån då... Det skulle man kunna säga...

Tara och None skyndar till Helen för att stödja henne. Helen förstår inte heller:

TARA

Det kanske gör ont första gången... men bry dig inte om
det...

NONE (*stryker Helens hår*)

Du lär dig snart att stå ut med det.

WIZ (*till Gerome*)

Oroa dig inte... det kommer att gå bra...

ONLY

Om hon gör motstånd så har du min tillåtelse att ta henne
med våld... Ingenting stoppar en man!

TARA

Vi vet det!...

ONLY *irriterad*

Vad är det nu då!?!...

TARA

Ingenting.

ONLY

Lägg dig inte i hela tiden!...

TARA

Du förstår inte det här... Hon blir ju rädd...

ONLY

Därför att hon är svag...

TARA

Nej.

ONLY (*får ett plötsligt ilske-utbrott*)

Jag varnar dig, Tara! Om jag får höra ett enda ord till ifrån dig, då är jag inte längre ansvarig för mina handlingar...

TARA

Är du nånsin det?...

Only skulle kunna döda henne, förutom att gudar inte kan dö. Så i stället stormar han ut ur rummet (UR). Wiz inser att detta bråk kan verka skrämmande för Gerome och Helen, så han gör sitt bästa för att lätta upp den spända stämningen:

WIZ

Oj då... Så det kan gå... Jag hoppas att ni inte blev rädda... Ni kanske tror att eftersom vi är gudar, så vet vi hur man uppför sig... men... som ni kan se så har vi våra bra och våra dåliga dagar...

None håller sin handflata några sekunder på Helens hals. Sedan går hon till Gerome:

NONE *till Helen och Gerome*

Vi kommer att gå nu...

Hon håller sin handflata på Geromes hals under några sekunder:

När vi har gått kommer ni att kunna tala med varandra...

Hon och Wiz går mot dörrarna (UR). Tara följer med.

Ta den tid ni behöver... det är ingen brådska...

WIZ

Ni kanske vill ha lite musik?...

Någon slags utslätad, odefinierbar musik kan svagt höras i bakgrunden:

TARA

Stäng av, Wiz! Jag hatar den där musiken.

Musiken tystnar.

WIZ (*till Gerome och Helen*)

Å andra sidan, kanske inte... Vill ni ha lite vin?...

Gerome och Helen är inte säkra på vad det är och säger ingenting.

Nehej... Jaja... då ses vi väl lite senare.

Wiz, None och Tara (kanske vinkar och de) går ut ur rummet (UR) och lämnar Gerome och Helen ensamma. De är tysta en stund och sneglar på varandra:

HELEN
Vad kallade dom dig?

GEROME
Gerome.

HELEN
Jag kommer inte ihåg mitt namn?...

GEROME
Du heter Helen.

HELEN (*repeterar för att minnas*)
Helen...

Hon ställer sig upp på golvet och går en bit. Sedan undersöker hon sin kropp. Gerome gör samma sak. Helen hittar sina bröst:

HELEN
Vad är det här för något?

GEROME (*tittar utan att röra*)
Jag vet inte?

Gerome hittar någonting mellan sina ben och Helen ser hans nyfikenhet:

HELEN
Vad är det?...

GEROME
Ingenting.

Han avbryter snabbt undersökandet av sin nyfunna kroppsdel, men fortsätter att undra vad det är.

HELEN
Måste vi lyda dom?

GEROME
Jaa.

HELEN
Men om vi inte vill det?

GEROME
Jag vill det. Vill inte du det?

HELEN

Näe.

GEROME

Varför inte?

HELEN

Jag tycker inte om dom. Dom är inte trevliga.

GEROME

Vad kan vi göra på egen hand?... Vi kan inte gå härifrån...

HELEN

Inte nu, men senare kanske...

GEROME

Hörde du inte vad dom sa skulle hända med oss om vi inte lydde dom?... Förresten så är jag man och du måste göra allt som jag ber dig om...

HELEN

Jag vill inte vara kvinna!...

GEROME

Jamen, nu är du det... och du kan inte göra något åt det.

HELEN

Dom sa att du skulle skada mig om jag inte lyder dig...

GEROME

Då gör jag väl det.

HELEN

Varför det?

GEROME

Därför att jag måste lyda *dom*. Dom skapade oss. Dom äger oss.

HELEN

Vad betyder det?

GEROME

Jag vet inte riktigt... men jag kommer att göra som dom säger. Jag vill inte bli straffad.

Det är tyst en kort stund. Helen är inte glad.

HELEN
Tara sa att män ska ställa upp för kvinnor...

GEROME
Bara om dom är vackra...

HELEN
Är jag vacker?

GEROME
Ja, jag tror det?...

HELEN
Då måste du ställa upp för mig...

GEROME
Nä, det måste jag inte...

HELEN
Jo, det måste du visst det...

GEROME
Nä!

HELEN
Jo!

GEROME
Vi får fråga när dom kommer tillbaka...

HELEN
Vad ska vi göra nu?

GEROME
Det finns ingenting att göra... vi kan bara vänta...

HELEN
På vad?

GEROME
På att dom ska komma tillbaka... vad annars?

HELEN
Kan vi inte göra något medan vi väntar?

GEROME
Okej...

HELEN
Får jag titta på din kropp?

GEROME
Varför det?

HELEN
Du hittade nånting. Jag vill också se.

GEROME
Jag vet inte vad det är för något?...

HELEN
Vad ser det ut som?

GEROME
Som... som... nånting?...

HELEN
Är det därför som du är en man?

GEROME
Jag antar det...

HELEN
Varför gör det ont i mitt hjärta?

GEROME
Hur ska jag kunna veta det? Det kanske är något fel på det?

HELEN
Det värker... Jag känner mig ensam...

GEROME
Jag är här.

HELEN
Jag vet det... men...

Gerome kommer nära Helen och kramar henne.

Jag saknar någon... Var är han?

GEROME
Vem då?

HELEN
Jag vet inte?...

GEROME

Slappna av...

Han stryker hennes hår och hon slappnar av. Helens känslor "överförs" till honom.

Nu känner jag likadant?... jag vet att jag saknar någon,
men varför gör jag det?...

HELEN

Det är nånting jag borde komma ihåg?... det är precis
utom räckhåll...

GEROME

Nu vet jag vad det är... *Ensamhet!* Det gör så ont!... jag
står inte ut med den här känslan!...

De kramas och håller fast vid varandra för att stoppa sina hjärtan från att värka.

HELEN

Kan vi inte sticka härifrån? Nu! Jag vill inte vara här
längre...

GEROME

Nej, det kan vi inte... Jag är rädd för dom... Dom skulle
hitta oss...

HELEN

Vi kan gömma oss...

GEROME

Var då?

HELEN

När vi kommer ut härifrån...

GEROME

Du vet att dom skulle hitta oss... och då dödar dom oss...

HELEN

Jag bryr mig inte om det...

GEROME

Vi måste överleva!...

HELEN

Varför det?

GEROME

Därför att... därför... jag vet inte varför... men jag vet att jag vill leva!

HELEN

Sa han inte att vi skulle dö i alla fall?...

GEROME

Jo...

HELEN

Men... varför är vi då här?

GEROME

Vill du inte leva?

HELEN

Jo, det vill jag.

GEROME

Då måste vi stanna... Var inte orolig... vi kommer att ta oss igenom det här tillsammans...

Gerome vill ta hand om Helen, men hon vill inte bli omhändertagen.

HELEN

Jag vill härifrån!... Jag är inte rädd för dom... dom är dumma!

GEROME

Hur kan du säga så? Tänk om dom hör oss?...

HELEN (*konstaterande*)

Du är rädd för dom.

GEROME

Ja, det är jag! Dom är övermäktiga. Vi har inget att sätta emot...

HELEN

Jo, det har vi... Jag tror det... om vi inte är rädda för dom...

Gerome tänker på detta en kort stund:

GEROME

Du kanske har rätt... Om jag inte är rädd för dom, vad kan dom göra då?...

HELEN

Exakt.

GEROME

Vad smart.

Gerome känner sig starkare och starkare. Han kan se sig själv strida mot gudarna:

Jag kan faktiskt göra det. Jag kan strida mot gudarna!

HELEN

Ja! Kom, nu ger vi oss av!

Gerome är rädd för en direkt konfrontation med gudarna, men vill inte erkänna det:

GEROME

Nej. Jag har en bättre plan. Vi stannar och låtsas lyda...

HELEN

Låtsas?...

GEROME

Ja. Jag kan låtsas lyda dom och du kan låtsas lyda mig!...

HELEN

Varför det?

GEROME

Vi kan fortfarande planera att ta oss härifrån... men det blir vår hemlighet... och så har vi mer tid på oss att komma på hur det ska gå till...

HELEN

Då gör jag det hellre själv.

GEROME

Nej, gör inte det! Vi behöver varandra. Jag behöver dig. Säg att du stannar här med mig...

Helens känsla säger till henne att ta sig därifrån, men eftersom han säger att han behöver henne, så får han på något sätt ett övertag:

HELEN *motvilligt*

Okej då.

GEROME

Bra. Du kommer inte att ångra dig. Vi kommer att ha så roligt när dom inte är här...

Helen är inte säker på att hon har tagit rätt beslut. Gerome gör narr av gudarna:

Titta, Helen: "Vi är era föräldrar och vi vet *alltid* vad som är *bäst* för er"...

Helen känner sig lite gladare. Hon leker med:

HELEN

”Vi har rätt. Ni har *fel*”...

GEROME

Den här då: ”Det finns stora *belöningar* att vänta om ni lär er att *uppföra* er”...

HELEN

Eller den här: ”En kvinnas *värde* ligger i att *offra* sig själv för sin man”...

Gerome skrattar med Helen för att hon ska fortsätta vara glad, även om han inte är säker på att det var något fel med det sista påståendet...

GEROME

Där ser du!... Vi kommer att ha hur roligt som helst!...

Gerome kommer nära Helen. Han börjar att känna något som han inte har känt förut. I början så tycker Helen om den uppmärksamhet som han ger henne.

Jag tycker om dig, Helen...

HELEN

Jag tycker om dig med...

GEROME

Du har vackert hår...

Han rör vid eller stryker hennes hår. Hon tycker om det. Gerome vill komma ännu närmare och Helen börjar känna sig lite obehaglig till mods. Gerome vill inte skada henne, men han ger efter för den drift han känner inom sig:

Jag vill vara nära dig...

HELEN

Håll mig inte så hårt...

GEROME *förvånad över hennes reaktion*

Jag vill inte göra dig illa...

Helen slappnar av lite grann:

Såja... Jag vill bara...

Gerome börjar andas häftigt och försöker att lägga ned Helen och lägga sig på henne. Helen är inte road längre. De kämpar mot varandra:

HELEN

Sluta! Släpp mig!... Gerome! Släpp mig!

Hennes rädsla gör henne stark och hon lyckas komma bort från Gerome:

Vad håller du på med?!...

Gerome har inget svar. Han följde bara en stark impuls:

GEROME

Jag sa ju att jag inte tänkte skada dig!

HELEN

Du skrämde mig!...

GEROME

Förlåt då!...

Helen är sårad för att han inte slutade när hon sa "nej", och Gerome är sårad för att hon avvisade honom. Gudarna var smarta nog att ge honom idén att han har rätt att tvinga Helen att göra vad han vill. Nu agerade han delvis efter det utan att inse det. Han tycker inte att han gjorde något fel och kan därför inte förstå varför det blev så fel. Hon gick ju faktiskt med på att vara nära honom, så då får hon väl skylla sig själv. Han ville inte skada henne och är arg för att hon trodde att han tänkte göra det:

Det är i alla fall ditt eget fel...

HELEN

Va?

GEROME

Dom kanske har rätt... Det kanske är männen som ska styra över kvinnorna... Du är dum i huvet!... Dessutom är du full!

HELEN

Det är jag inte alls det!

GEROME

Det är du visst det!

HELEN *nära att börja gråta*

Du är elak!

Hon känner sig övergiven och börjar gråta. Hon kanske kryper ihop på golvet eller vid väggen för att "ta hand om" sig själv. Gerome håller sig borta och är fortfarande arg.

Gem, Love, Wise och Papa går tyst in i rummet (UR). Dessa gudar är också uppdelade i par: Gem med Love och Wise med Papa. Deras kläder kan vara vackra, men mycket enklare än kläderna som "Only & company" bär. De känner av den spända atmosfären och ser att Helen gråter. Wise och Gem går fram till Helen för att ta hand om henne. Hon blir inte rädd och känner i sitt hjärta att de älskar henne. Papa går fram till Gerome och tittar rakt in i hans ögon. Gerome ger efter inför sina sårade känslor och börjar gråta. Papa kramar om honom.

HELEN (*gråter fortfarande*)

Han säger att jag är ful!...

GEM

Nej då. Du är vacker.

HELEN *till Gerome*

Jag hatar dig!

GEROME

...och jag hatar dig!

WISE *tar hand om Helen*

Såja... Vad heter du?

HELEN

Helen.

LOVE

Det verkar som om våra bröder och systrar har varit här...

PAPA (*tar hand om Gerome*)

Titta på dom. Jag har hört talas om det här: dom skapar vuxna... så att dom snabbt kan börja arbeta...

LOVE

Det måste vara Onlys idé...

PAPA

Sen hålls dom kvar här och hjärntvättas innan dom släpps ut...

GEROME

Vilka är ni?

PAPA

Vi är gudar, precis som None, Wiz, Tara och Only.

GEM

Förlåt... vi har glömt att presentera oss... Jag heter Gem.

WISE
Mitt namn är Wise...

LOVE
Jag heter Love.

PAPA
...och jag heter Papa. ...och vad heter du?

GEROME
Gerome.

LOVE
Berätta... vad har dom sagt till er?...

HELEN
Dom sa att dom har skapat oss och att vi måste lyda dom.
Om vi inte gör det så dödar dom oss.

GEROME
...och dom sa att *du* skulle lyda *mig*!

PAPA (*tar fortfarande hand om Gerome*)
Allt är okej, Gerome... Vi vet...

LOVE
Det är sant att dom är era skapare, men ni är inte deras egendom... jag menar, dom äger er inte... och du, Helen, är *inte* mindre värd än Gerome... du är värd precis lika mycket...

Helen är glad att få höra detta. (Hon kanske tittar på Gerome för att se hur han tar emot den här nyheten.)

WISE
Vi kommer alla från samma källa... Skillnaden mellan oss är att ni kan drömma medan vi inte kan det... Ni är våra drömmare från framtiden... ni väver Livets väv... En annan skillnad är att vi inte kan dö... Vi föddes aldrig, så vi kan inte dö...

HELEN
Men... om ni inte kan dö... varför vill ni då att vi ska dö?

GEM
Vi vill inte att ni ska dö... det är bara en del av er utveckling... det är bara en språngbräda på er väg mot att bli gudar...

HELEN
Gudar?!...

GEM

Ja, visst... Jag slår vad om att dom inte berättade det...

GEROME

Varför säger ni och dom andra gudarna olika saker?...
Jag blir bara förvirrad... jag vet inte vad jag ska tro nu...

LOVE

Vi förstår det... men vi måste förvirra er, innan ni helt
och fullt tror på det dom säger till er... för då kan det
vara för sent...

HELEN

Jag tror på er. Dom berättade inte sanningen för oss,
men jag vet att ni gör det...

LOVE

Ja, det gör vi... men du ska ändå inte tro på det vi säger...
Testa det för att se om det håller... så att du vet med
säkerhet...

HELEN (*lovar*)

Okej. Då gör jag det.

PAPA

Only och dom andra gudarna har ett starkt inflytande
på människorna... Vi kan alltid se när dom har varit här...
Först bryter dom ner er och då måste vi komma förbi och
plocka upp delarna... Om ni tillåter det, så kommer dom
att göra er till robotar...

WISE

Jag vet att det inte är till mycket tröst... men ni är inte
ensamma... Det finns en hel värld där ute... och det är
illusionernas värld!... Dom tränar er till att tro att ni är
underlägsna gudarna... och det ni *tror* är sant kommer
att *bli* sant... Dom ger er en värld av illusioner. Vi
hjälp er att se igenom den.

GEROME

Hur vet jag att ni talar sanning?

LOVE

Det vet du inte. Som jag sa till Helen... du måste testa
det för att se om det håller.

GEROME

Hur kan jag göra det?

LOVE

För det första kan du se in i ditt hjärta... och lyssna till vad det säger... Det kommer vanligtvis att berätta den sanning som du behöver höra... och det kanske inte är det du *vill* höra... men sen handlar du efter det... Och när du gör det, det är då du ser att det håller...

HELEN

Hur blev det så här?

GEM

Hur då menar du?

HELEN

Jaa, alltså... jag är här nu och dom där gudarna vill äga mig... så jag måste lära mig att se igenom dom där illusionerna... men hur hamnade jag här? Vad är det som har hänt som gör att jag är här nu?...

LOVE

Det är en mycket bra fråga... Har vi tid?... Ja, det har vi... Dom är inte här just nu... Vill du höra sagan om skapelsen?...

HELEN

Jaa.

Helen sätter sig nära Love. De lyssnar alla när Love berättar sagan:

LOVE

Vi tar det väl från början... Det finns en källa till allt liv... vår Moder... Hon ger Liv och utan Henne skulle alla skapelser sluta att existera... det skulle inte finnas någon rörelse, inget medvetande, bara mörker... Hon är Modern till alla gudar och människor... Så hur har den här världen fötts?... Jo, först finns Intet... men för att Intet ska kunna existera behövs det en motsatt polär... nämligen Reflexen av Intet... Nu blir det intressant... det som händer är att Intet ser sin egen Reflex och undrar vad det är... och startar en rörelse för att ta reda på det... den här rörelsen är Skapelsen... och den fortsätter tills den nuddar vid Reflexen och Intet inser att det tittar på sig själv... sedan tar längtan efter ursprunget överhanden och Skapelsen finner sin väg tillbaka till Intet... Gudarna, vi och våra bröder och systrar har redan sett en av dessa Skapelser eller universum nå sitt slut... och vi har tagit med oss all vår visdom in i denna Skapelse, som ni nu lever i... Nu kommer vi till problemet: En del av gudarna har avvisat eller glömt sin sanna kallelse att ta hand om och undervisa er... och dom söker nu total makt för egen del...

HELEN

Precis som Only?...

LOVE

Precis som Only och flera andra gudar... Dom hedrar inte vår Moder... och dom använder människorna som redskap i sina krig mot varandra. Många av dom är rädda för att ni ska upptäcka ert sanna arv, därför att när ni gör det, då kommer ni att passera dom i kunskap... så dom gör allt dom kan för att kontrollera er och hindra ert växande...

GEROME

Kan ni inte stoppa dom?

LOVE

Nej... dom har sina föräldrarättigheter och det kan vi inte ta ifrån dom. Vi talar med dom så ofta vi har möjlighet, men dom lyssnar inte på oss...

HELEN

Men Modern då... kan inte hon stoppa dom?

GEM

Hon älskar alla sina barn... även dom som går vilse... Hon skulle kunna stoppa dom, men hon vill hellre att dom själva ska ta initiativ och ändra sig.

PAPA

Vad vi kan göra och vad vi gör är att undervisa er om ert arv, så att ni lär er att se igenom deras lögner...

WISE

Det är inte meningen att ni ska bli förslavade. En dag kommer ni att passera dom, trots deras motstånd.

Gerome tycker sig höra att de andra gudarna är på väg och han reagerar med rädsla:

PAPA

Vad är det?

GEROME

Nu kommer dom tillbaka! Ni får inte lämna mig!

(Gerome kanske tar tag i Papa.) Alla gudarna lyssnar för att höra om de andra gudarna är på väg tillbaka:

PAPA, WISE, LOVE, GEM

Näe...

LOVE

...det är inte dom.

PAPA *till Gerome*

Var inte rädd. Det är det dom vill att du ska vara...

GEROME

Jag försöker att inte vara rädd, men det är jag ju ändå...

HELEN

Vad händer om dom dödar oss?

WISE

Det kan hända att dom dödar er, det är sant... men var inte rädda för det... det är bara en illusion... Det finns något bortom döden... egentligen så dör ni inte... det är bara en förvandling till ett annat liv...

GEM

Gnistan av Liv som vår Moder gav er kan aldrig dö... den kommer alltid att leva... Ni kommer att dö, som Helen och Gerome, men sen kommer ni att bli en del av ett annat liv i framtiden...

WISE

Det finns inget att oroa sig för... Ni har fått var sitt ego... du är Helen och du är Gerome... och era egos säger till er att vara rädda för döden... Det är därför som gudarna kan fånga er... Dom hotar er med döden, därför att dom vet att det kan få er att göra precis vad dom vill...

GEROME

Jag förstår inte... kommer jag att dö eller inte?

PAPA

Ja, det kommer du att göra, men oroa dig inte för det nu... När du dör så kommer vi att finnas där för att ta emot dig...

HELEN

Jag är så glad att ni har kommit hit...

GEM

Vi är glada över att ha fått lära känna dig...

HELEN

Kan ni inte stanna kvar här?

GEM

Vi har många människor att ta hand om... men ni kan alltid kalla på någon av oss om ni behöver hjälp...

LOVE
Kan vi inte ha lite kul nu?

GEM
Jaa!

GEROME
Kul?

LOVE
Vill du inte ha kul?

GEROME
Joo, men...

LOVE
...men vi är gudar och måste vara allvarliga?...

GEROME
Ähm...

PAPA
Vi älskar att ha roligt!... vi kan väl leka "kull"... Jag "har den"!

Alla gudarna och Helen springer bort från Papa, som försöker att fånga dem. Gerome tvekar först, men sedan har han lika roligt som de andra. De leker en kort stund och den som "har den" ändras en eller flera gånger:

LOVE
Vänta... Nu kommer dom...

De slutar leka och tittar mot dörrarna (UR). In kommer Only, Tara, Wiz och None. De står kvar vid dörrarna. Only är arg, men döljer det:

ONLY
Och vad gör ni här? Är det inte våra kära bröder och systrar... Jag skulle vilja påstå att ni inkräktar.

Gerome och Helen känner sig små jämfört med gudarna och de kanske sätter sig ned vid sidan vid väggen (DL). Love, Gem, Papa och Wise är vana vid de andra gudarnas sätt att prata och de spelar med:

LOVE
Kära broder... Tycker du verkligen att vi inkräktar? Det här är vår Moders Tempel för Skapande... det tillhör oss alla...

ONLY
I vilket fall som helst... äsch, du vet vad jag menar... Dom här människorna tillhör oss... ni har ingen rätt att tala med dom.

PAPA

Kära Only... vi skulle aldrig drömma om att lägga oss i...
Vi tog bara en promenad och plötsligt fanns dom mitt
framför näsan på oss...

ONLY

Jaha, du... Kan ni lämna oss nu.

PAPA

Lämna er?

ONLY

Ja. L.Ä.M.N.A... oss!... nu!

PAPA

Aah... lämna er. Men Love, ska vi verkligen gå nu?

LOVE (*frågan till Gem*)

Nej, det tror jag inte. Eller?

GEM

Nej.

ONLY

Tänk att ni ska det.

WIZ

Nu ska vi inte bråka...

LOVE

Nej, det ska vi inte göra...

WIZ

Only säger bara till på ett snällt sätt att han vill att ni ska gå.

LOVE (*frågan till Papa*)

...på ett *mycket* snällt sätt. Tycker du inte att Only har ett
fint sätt?

PAPA

O ja, ett *fruktansvärt* fint sätt...

WIZ

Vi skulle vilja ha *frid* så att vi kan utföra våra plikter som
föräldrar.

LOVE

Halleluja... det tycker jag vi sjunger för...

Love slår in "kören" och han dirigerar följande:

WISE, PAPA, GEM, LOVE *sjunger i stämmor*
Frid... Frid... Frid.

TARA (*frågan till Gem*)
Nu får ni sluta med era charader... Vi vet varför ni är här...
Och du där... du hade väl tänkt att förföra min man,
eller hur?...

GEM
Va?

TARA
Hur kan du se så oskuldsfull ut?... Jag kan se rakt igenom
dig...

WISE
Du är förblindad av svartsjuka.

GEM
Uppriktigt sagt, Tara... Jag skulle aldrig göra nåt sånt...

TARA
Jaså...

ONLY *till Tara*
Kära lilla du... Kan vi inte hålla våra äktenskapliga
problem utanför det här?...

TARA *till Gem*
Tro inte att du kan komma undan. Jag hatar dig. Du har
inget att komma med!

None vet att Only åtrår Gem och att Tara lider av att veta om det, så hon kommer fram till Tara för att lugna ner henne.

ONLY
Okej... finns det någon möjlighet att reda ut våra
meningsskiljaktigheter?... för alltid!...

LOVE
Kan vi tala allvar?

ONLY
Visst... varför inte.

LOVE
Du använder människorna som slavar... samtidigt som
du vet att man aldrig kan äga människor.

ONLY

Vet jag om det?

LOVE

Kom igen!... tänker du någonsin på vad du gör?

ONLY

Jag har tänkt på det många gånger... och varje gång kommer jag fram till att hela idén är strålande!...

LOVE

Precis som idén att göra dom till vuxna... jag antar att det är din idé?

ONLY

Javisst... briljant, eller hur?...

PAPA

Vi skulle verkligen behöva göra upp mellan oss... men frågan är hur?

ONLY

Tja, jag ser det så här... Vi är föräldrar och vi har våra rättigheter... och ni ska inte lägga er i det som inte angår er!

WISE

Du begränsar människornas rättigheter...

ONLY

Vem gav dig tillåtelse att tala?

WISE

Jag behöver ingen tillåtelse att tala. Om du lyssnar eller inte, det är en annan sak...

ONLY

Du borde veta din plats.

WISE

Och var är den?

ONLY

Det kanske Papa kan tala om för dig...

WISE

Jag vet var min plats är... Just nu är den här, för att få dig att ändra uppfattning...

ONLY

Du kommer inte att lyckas.

WISE

Det är möjligt...

GEM

Varför motarbetar ni människorna?...

ONLY (*åtrår Gem, men har viss respekt för Love*)

Ååh, din lilla sötnos... Vad sa du för nåt?

TARA

Jag varnar dig, tala inte med henne!...

ONLY

Käbbel och åter käbbel...

WIZ

Vad sa du att vi gjorde?... Menar du att dom har en fri vilja?...

GEM

Menar du att dom inte har det?

WIZ

Okej... dom har en fri vilja om vi *ger* dom det... men det gör vi inte...

GEM

Men dom har ju en Livsgnista som Modern har gett dom?

WIZ

Va?... Hon har ingenting med det här att göra... Det här är *våra* skapelser!...

WISE

Ska vi slå vad?

PAPA *till Only och Wiz*

Jag vill veta varför ni och dom andra fortsätter att dela upp Jorden i territorier...

ONLY

Jaha?...

PAPA

Ni kan inte äga Jorden!... eller någon del av den...

ONLY

Men vi gör ju det!... Är du blind?...

PAPA

Ni kan inte göra anspråk på några territorier för egen del...

WIZ

Han är bara sur för att han inte var där när vi gjorde uppdelningen...

ONLY

Jag förstår... så du vill ha ett eget territorium?...

PAPA

Nej!...

WIZ

Nämen... Kom igen nu... Erkänn...

GEM *till Only och Wiz*

Ni har verkligen missförstått precis *allt!*

WIZ

Det tror jag inte...

LOVE *till Only och Wiz*

Berätta nu... Vad har ni för planer?... jag antar att ni vill ha total makt över Jorden?... Om vi säger att ni fick det, vad skulle ni göra då? Ta makten över andra planeter? Var skulle det sluta? Kan ni inte säga vad ni behöver? Varför behöver ni makt över huvud taget? Är ni så svultna på kärlek?

TARA

Hallå där!... Vad menar du med det?...

LOVE

Ursäkta, Tara... det är ingen attack mot dig...

ONLY (*refererar till Wiz*)

Ja du, vi är alla olika... Det bara är så att jag gillar att besegra saker... eller människor... Jag är bra på det. Vi är bra på det.

NONE

Jag måste säga att jag tycker att ni behandlar oss mycket orättvist... Vi är goda föräldrar!... vi tar våra plikter på allvar och ger dom allt dom behöver...

GEM

Ni döljer deras sanna arv...

NONE

Gör vi?

GEM

Har ni berättat för dom att dom också är gudar?

NONE

Men det är dom ju inte!... Vi är deras föräldrar, det är sant, men bara för att vi är gudar betyder det ju inte att dom är det...

GEM

Men det är dom...

NONE

Hur vet du det?... Jag tror att det är här som vi har vårt lilla missförstånd... Det är många som har talat om det här och det är möjligt att dom första människorna delvis var gudar... men nuförtiden?... Nej, det kan jag inte tro på...

None går mot Helen och Gerome (DL), som inte vill att hon ska komma nära dem. Hon talar till dem som hon skulle tala till hundar. (Meningen "Det är tur att..." är till Wiz):

Ni är så söta... är ni hungriga?... Det här måste vara så förvirrande för er... här står vi gudar och pratar och pratar... Det är tur att dom inte är intelligenta nog att förstå allt... Såja, var inte rädda nu... dom här damerna och gentlemännen kommer snart att gå och då...

Helen och Gerome springer till andra sidan (DR).

...kommer vi se till att...

None känner sig dum. Only tycker att de reagerar som djur och tror inte att de förstår mer än han vill att de ska förstå:

ONLY

Det är sant att vi har haft vissa problem tidigare, en del människor har trott att dom är gudar som vi... Jag har ibland misstänkt att det måste ligga en annan makt bakom det här, men det har jag aldrig kunnat bevisa... Men idag skulle jag vilja påstå att vi har löst dom här problemen...

WIZ

Det är klart vi har... Vi har full kontroll!

ONLY

Vi kollar dom...

Only går fram till Helen och Gerome, som inte vågar flytta sig bort från honom.

...och om vi ser något som inte borde vara där, så gör vi oss av med dom... näe!... jag menar förstås att vi omplacerar dom...

Only tittar rakt in i dem och han kan vagt uppfatta den Livsgnista som övervinner döden:

Ajajaj... det här är inte bra... Jag förstår inte hur det kan ha blivit så här?... Det här måste vara *ert* verk!

LOVE

Vadå?...

ONLY

Jag kan vagt skönja Livsgnistan inom dom...

LOVE

Och?...

ONLY

Spela inte dum... Dom människor som vi skapar ska inte ha den...

Wiz, None och Tara går fram till Helen och Gerome för att kolla själva. (Människorna sitter stilla och kan inte göra annat):

GEM

Modern har gett dom liv, det är därför dom har den... och vad kan du göra åt det?...

ONLY

Jag hatar modern!...

PAPA

Hon är din egen Moder, Only...

ONLY

Säger hon, ja...

WIZ

Vad har ni gjort med dom?!...

LOVE

Ingenting! Vi har bara berättat sanningen för dom...

ONLY

Dom säger att modern har gjort det...

WIZ

Det tror jag inte på!... Det är ni som har gjort nånting med dom!

Wiz kommer fram till Only och är chockad över vad han har sett. (Tara och None kanske följer efter honom fram till Only.)

PAPA

Vi har inte gjort nånting! Vi har bara pratat med dom och brytt oss om dom...

ONLY

Ååh... ni bryyr eer oom... Kom igen, va...

WISE

För bra för att vara sant, eller hur?...

ONLY (*ignorerar Wises gliring*)

Om du bryr dig om dom så tror dom att dom kan få vad som helst!... Men, allvarligt talat, varför hedrar ni modern?... varför springer ni hennes ärenden?... Det är faktiskt farligt det ni gör, förstår ni inte det? Har ni nånsin tänkt på vad konsekvenserna skulle kunna bli?!... Dom här små odjuren skulle kunna ta över Jorden!... och hota oss på samma gång!...

PAPA

Det är *meningen* att dom ska passera oss... Ni kan inte hålla dom ovetande för alltid... Livsgnistan som lever i dom driver dom framåt och det finns ingenting som ni kan göra åt det... Varför går ni inte med dom i stället?

ONLY

Gå *med* dom?... Det är det mest skrattretande jag har hört!... Dom är inte bättre än djur... Titta på dom!...

Only gör en gest med armen åt det håll där Helen och Gerome sitter (DR). Wiz, None och Tara tittar också på dem och de kanske börjar skratta åt dem. Gerome och Helen känner sig förnedrade, men vågar inte säga något:

LOVE

I framtiden kommer dom att vara våra lärare...

ONLY *ironiskt*

Det kommer aldrig att ske...

Wiz skrattar högt åt "det omöjliga scenariot" att människor någonsin skulle kunna ha något att lära gudarna. Tara och None skrattar med honom:

WIZ

Ha, ha, ha... Näe, det kommer aldrig att ske...

ONLY

Hur som helst... ni kan inte säga att Jorden tillhör dom...
Vi har lika mycket rätt att vara här som dom har!...

PAPA

Om vi inte påverkar deras liv, ja...

LOVE

Er påverkan är alldeles för stark!

ONLY

Vi är gudar!... vi är starka av naturen...

PAPA

Ta till exempel när ni påverkar människorna att gräva upp
ännu mer radioaktiva ämnen...

ONLY

Jaha, och?...

LOVE

...dom blir sjuka av att utsättas för all denna radioaktivitet...

TARA

Men det är väl ändå deras problem?...

(De här gudarna lever mycket bra i radioaktiva miljöer och Only skulle gärna vilja att hela Jordens yta blev radioaktiv.) Only tycker att Tara lägger sig i. Han varnar henne:

ONLY

Tara...

TARA *motvilligt*

Okej...

ONLY

Jag behöver inte din hjälp... Dessutom är det här samtalet
lite för komplicerat för dig...

TARA

Men?...

NONE

Snälla Only, hon... hon menade ju bara...

ONLY

Håll käften båda två!!...

NONE

Javisst, förlåt mig...

Love, Gem, Papa och Wise tycker att det är obehagligt att se på hur Only behandlar kvinnorna. Wiz försvarar inte None, därför att han tycker att hon borde veta sin plats (och den "platsen" är beroende av hans eget eller Onlys humör.)

WIZ

Kan vi inte komma överens om att vi antagligen inte kommer att kunna enas om någonting?...

PAPA

Men det måste vi ju... Vi kan inte hålla på så här...

WIZ

Men vad kan vi göra?... Våra åsikter går ju helt isär...

PAPA

Jag vet det...

ONLY

Ja, i vilket fall som helst så är det uppenbart att vi inte kommer närmare någon lösning just nu... Jag tycker att vi slutar för idag.

WISE

Det tycker inte jag...

ONLY

Inte du nu igen... Vad är det nu då?...

WISE

Du vet väl att du kommer att förlora din makt en vacker dag, eller hur?...

ONLY *ironiskt*

Nä, det menar du inte...

WISE

Vi vet att du är rädd för det...

ONLY till Papa

Kan du inte få tyst på henne?... Klarar du inte det!?!...

PAPA

Lyssna i stället!... Hon berättar sanningen för dig!...

ONLY

Sanningen!... Sanningen?!... Hur vågar du!... Jag är inte rädd för någonting!...

TARA

Jo, men du... du är ju faktiskt lite rädd för Jack...

ONLY

Håll käften!

Only är på väg att slå till Tara, men Gem går emellan:

GEM

Du skulle bara våga!...

Only stannar upp, eftersom han inte vill slå Gem. Tara är tacksam men förvånad över att Gem försvarade henne. Hon vet inte hur hon ska reagera. Love går fram till Only:

LOVE

Om du tänker slå nån, varför slår du inte mig?...

Only känner sig förvirrad, på grund av sin egen reaktion. Han är arg, men vet inte riktigt på vem. Wiz försöker lugna ner situationen...

WIZ

Kära nån då... nu är det bäst att vi lugnar ner oss...

...men när han ser desperationen i Onlys ögon, så backar han:

ONLY

Jag hatar er allihop!... Passa er, jag varnar er!...

Only skulle kunna slå vem som helst av dem just nu. Love fångar hans uppmärksamhet:

LOVE

Varför är du så arg, Only?... Sa hon nånting som var sant?...

Nu fokuserar Only sin ilska på Love:

ONLY

Passa dig!... Passa dig noga!...

Only och Love är mitt emot varandra och går runt i en cirkel. Only vill slå till Love, men vågar inte. Han vet att Love är i kontakt med Modern och han är inte säker på hur mycket makt Hon har. Love hotar honom inte, utan i stället vill han att Only ska söka inom sig själv för att se sanningen:

LOVE utmanar, men med kärlek
Hur blir det?... vad tänker du göra, Only?...

(Om publiken behöver en paus, så kan det här vara en bra tidpunkt.)

vad tänker du göra?...

Only och Love står stilla en kort stund mitt emot varandra.

Du vet att du skulle förlora, eller hur?... Det finns ingen kärlek i ditt hjärta...

Only inser att Love har övertaget. Han förstår inte riktigt varför och är fortfarande arg, men han ger upp och går iväg. Alla slappnar av. Dörrarna öppnas (UR, av sig själva?) och in kommer Modern.

Hon är Livets källa och som sådan är Hon närvarande i var och en av dem. De är alla en del av Hennes ljus. Ljudet från Hennes röst är milt och ibland sorgset, men aldrig argt eller sliskt inställsamt. (Det kan vara bra om skådespelerskan har en mikrofon, så att hon ibland kan tala mjukt och fortfarande höras. Om möjligt kan Moderns röst höras i hela teatersalongen.) Hennes röst är inte den dominanta rösten av en drottning eller någon annan maktperson. Hon är mest av allt en Moder och Hon talar från ett hjärta fullt av kärlek till alla Hennes skapelser. (Hennes klänning kan vara vacker, lång och i någon eller några ljusa färger, för att ge sken av det ljus som Hon är.) När Hon går in blir det tyst. Gem, Love, Wise och Papa älskar Henne och känner sig hedrade av Hennes besök, medan Only, Tara, Wiz och None är besvärade av det. Hon står kvar en kort stund vid dörrarna (UR):

MODERN

Kära barn... ert bråk kan höras ända bort till andra sidan universum...

Hon går in i rummet...

Berätta nu... vad är det som har hänt?...

...Hon tittar efter något att sitta på och vem som helst av Gem, Love, Wise och Papa förekommer Hennes ansträngningar och hämtar bänken (som står vid DR) till Henne. Bänken ställs ner (vid UL) och Hon sätter sig. Bänken (CL/DL) kanske vrids så att den står parallellt med väggen, så att de sätter sig ner i en halvcirkel. Only, Tara, Wiz och None sätter sig på en bänk (UC) och Gem, Love, Wise och Papa sätter sig på den andra bänken (CL/DL) och Helen och Gerome sitter kvar på golvet (DR) vid väggen.

(Tack...) Vem vill börja?...

Only är fortfarande arg, så Wiz börjar. (Gudarna kanske sitter, står upp och/eller går omkring när de talar under detta möte):

WIZ

Våra *kära* bröder har ingen respekt för våra föräldrarättigheter.
Vi vet att dom har pratat med dom här nygjorda människorna...

Wiz hänvisar till Gerome och Helen som sitter vid väggen (DR).

MODERN

Är dom nygjorda?... dom är ju vuxna...

WIZ (*"slätar över" sanningen*)

Just det, äsch, det är bara ett experiment, ett av dom senaste...

ONLY

Problemet är att dom nu har vänt sig emot oss. Titta på dom...
dom vågar inte ens sitta hos oss.

MODERN *vänder sig till Gem, Love, Wise och Papa*

Vill ni säga något?...

WISE

Kära Moder, vi har talat med dom här människorna och
dom har berättat för oss vad våra bröder och systrar har
lärt dom att tro på...

MODERN

...jaha?...

WISE

Man säger att dom har blivit skapade och att dom kommer
att dö om dom inte lyder sina skapare... Vi har också pratat
med andra människor och dom säger samma sak...

GEM

...och kvinnorna blir tillsagda att dom alltid måste lyda
männen... *till och med* om dom är vackra...

MODERN *ler (Hon har hört detta förut)*

Jag förstår...

ONLY

Jag måste verkligen protestera! Det är upp till oss hur
vi uppfostrar dom... Det är inget fel med att lära dom
lite respekt...

MODERN

Har du någon anledning att tro att dom inte skulle
respektera dig, Only?

ONLY

Nej då... jag är inte orolig för min egen del... det där är väl mest ett problem för damerna...

MODERN (*uppfattar att Wise vill säga något*)

Ville du säga något?

WISE

Jaa... det värsta är att dom inte får reda på att deras Liv är en gåva från Dig!...

MODERN

Aj då... och när hade ni tänkt att berätta det?...

ONLY

Tja, det är en öppen fråga...

MODERN

Är det det?...

ONLY

Ja, vi visste inte om att du hade gett dom liv... I framtiden kanske du skulle kunna vara så snäll och tala om när du ger din livsgnista till våra små varelser...

MODERN

Menar du att jag inte alltid gör det?

ONLY

Jag ger upp... Wiz, kan du ta över?...

WIZ

Va?... Jaha, javisst.

MODERN *till Wiz*

Jaa?...

WIZ

Ähm?... Åh... jaha... Ähm... Jo, alltså, vi blev ganska förvånade för bara en liten stund sen... vi brukar ju inte producera människor med din underbara lilla gnista... så vi visste inte om att dom hade den...

MODERN

Alla människor har den... utan den är dom inga människor...

WIZ

Åh... Jaha... Naturligtvis... Ähm?...

MODERN

Jag hoppas att ni kommer att berätta sanningen för dom i fortsättningen?... att ni talar om att jag är deras Moder som ger dom Liv?...

WIZ

Jaha... Det kommer vi säkert att göra... Ähm... eller vad säger du, Only?...

ONLY

Jag håller med om att vi har varit lite slarviga... Vi borde ha kollat dom noggrannare... Det här kommer inte att hända igen...

MODERN

Bra. Det är en sak som jag inte förstår... varför måste ni hota dom med döden utifall att dom inte skulle lyda er?... Är det för att ni kanske vill att dom ska göra saker som går emot vad deras hjärtan säger att dom ska göra?

Only känner på sig att det här är en klurig fråga:

ONLY

Emot deras hjärtan?... emot deras hjärtan?... Hmm...

MODERN

Jaa?...

ONLY

Ahm... Nej, det vill jag inte påstå...

MODERN

Och vad vill du påstå?...

ONLY

Ähm...

NONE (*hoppas in*)

Kära Moder, döm oss inte för hårt... Det kanske verkar som om vi kräver för mycket... och det händer väl att dom tror att våra önskemål är i konflikt med hjärtats röst... men jag kan försäkra dig om att vad vi än gör, så är det för deras eget bästa... Vi vill vara goda föräldrar och vi har all respekt i världen för dig, Moder...

ONLY (*låtsas*)

Oja... det har vi...

Modern vet att None inte har råg i ryggen och att Only ljuger. Ändå älskar Hon dem, precis som Hon älskar alla sina barn:

MODERN

Jag älskar er alla.

(Gem, Love, Wise och Papa tar emot den kärlek som Hon ger och älskar Henne tillbaka.) Hon tittar bort mot Gerome och Helen:

Kom lite närmare... Jag vill så gärna se på er...

Only, Tara, Wiz och None blir lite oroade av det här, men de vågar inte stoppa Henne. Helen är glad över att få möta Modern och springer fram till Henne:

HELEN

Är du min Moder?

MODERN

Ja, det är jag...

HELEN

Jag heter Helen.

MODERN

Mmm, jag vet. Vet du om att du är vacker?

Helen känner nu i sitt hjärta att hon är vacker och hennes leende sträcker sig från det ena örat till det andra. Hon får en stor kram av Modern. Gerome står lite rädd vid väggen (DR) och tittar på och Modern ser det:

Du behöver inte vara rädd... Jag kommer inte att göra dig illa...

Gerome går fram och blir stående bredvid Helen. Modern tar hans hand. Hon tittar mycket noga in i hans ögon och sedan in i Helens ögon. Hon vet att en del människor har blivit separerade från sina partners med flit och Hon vill kontrollera att Helen och Gerome inte har blivit utsatta för detta. (Det följande säger Hon som om Hon "konstaterar fakta", utan att vara arg):

Dom här två hör inte ihop! Var är deras partners?

Only, Tara, Wiz och None blir mycket nervösa. De vet att de har gjort något som de inte borde ha gjort, och de betar sig som barn när de nu försöker att skylla ifrån sig. (Gem, Love, Wise och Papa blir upprörda över att höra detta och kan inte förstå varför de inte upptäckte det själva):

TARA

Det här är mycket tråkigt, men tyvärr så dog deras partners, så då förde vi ihop dom här i stället...

MODERN *sorgset*

Du ljuger, Tara.

TARA

Va?... Skulle jag ljuga?

NONE (*ger tillbaka för att ha blivit kallad "ful"*)

Försök inte, det var din idé!

ONLY (*ger tillbaka för att ha blivit kallad "rädd"*)

Ja, just det, Tara, har du glömt det?

TARA

Du sa att det var en *bra* idé!

ONLY

Sa jag?

MODERN

Var är deras partners?

TARA *till Only*

Men *det* var i alla fall inte min idé!!... Erkänn!...

ONLY (*försöker verka oskyldig*)

Va?...

TARA

Jag trodde att vi skulle sätta ut dom på olika platser här på Jorden...

MODERN *bestämd men mild*

Kära barn... Berätta nu vad ni har gjort med deras partners?... Wiz!...

WIZ *erkänner*

Vi brukar slänga dom i tunneln som leder till det svarta hålet... om det inte är så att vi tror att dom kan komma till nytta, förstås...

MODERN

Hur länge har ni gjort så här?

WIZ

Jaa?... Jag vet inte riktigt... Hm...

TARA

I två tusen år?...

Ingen är chockad över detta, eftersom det inte är så värst lång tid för gudar:

ONLY

Nej. Längre...

NONE (*till Wiz*)

Jag tror att Only har rätt... Jag kommer ihåg första gången när du *tvingade* mig att gå och öppna tunneln...

WIZ

Tvingade dig?... Jag har aldrig tvingat dig!...

NONE (*låtsas vara nära tårarna*) *ber till Modern*

Det gjorde du *visst* det... Jag har varit emot det här från första början, det är faktiskt sant!...

TARA

Var inte dum! Du har varit med på det... Moder, hon *bluffar* bara!...

MODERN

Såja, slappna av, allihop... Den här proceduren att slänga bort deras hälfter måste ni omedelbart sluta med. Det är ett för stort ingrepp i deras liv.

ONLY (*låtsas att han låter Modern få sin vilja igenom*)

Okej. Då slutar vi med det...

MODERN *till Only, Tara, Wiz och None*

Ni är Gudar och skapare... Jag blir så ledsen när ni tror att ni måste råna eller manipulera människorna för att få vad ni vill ha... Makt är en illusion... Den kommer alltid att gäcka er... Ni tror nu att ni har mycket makt, men det har ni inte...

Only (ser Modern som svag och) känner sig överlägsen Henne, men han säger ingenting.

Jag önskar att ni skulle kunna se glädjen i att gå *tillsammans* med människorna... som det är menat att vi alla ska göra...

Hon kramar om Helen och Gerome (och nu är Gerome inte rädd längre). De sitter bredvid Henne, en på var sida:

Dom behöver vårt stöd och omvårdnad... Ni kan ge dom det. Varför gör ni inte det?... Ni måste bättra er, annars kommer era föräldrarättigheter att dras in.

ONLY (*spelar med*)

Vi kommer att bättra oss, moder. Jag lovar.

MODERN

Det måste ni göra. Förstår du det, Only?

ONLY (*ljuger*)

Ja.

MODERN

Vet du om att jag älskar dig?

Det här är för känsligt för Only, som inte känner sig älskad av någon. Tara, Wiz och None har aldrig tidigare sett Only generad. De tycker att det är lite roligt, men skulle aldrig våga visa det för honom. Gem, Love, Wise och Papa känner kärlek för Only i sina hjärtan. De vet att det är det som han behöver:

ONLY generad

Jag vet inte riktigt...

MODERN

Det gör jag.

ONLY (avvisar Hennes kärlek)

Okej då...

Modern vänder sig till Gem, Love, Wise och Papa:

MODERN

Visst älskar ni honom?

LOVE ärligt

Det är klart att vi gör.

Gem, Wise och Papa tittar mot Only så att han kan se att de älskar honom. Det här är alldeles för mycket för Only:

ONLY

Okej, okej... Här älskar vi alla varandra!... Underbart!...

Tara, Wiz och None skrattar. De tror inte heller att de är älskade.

MODERN (vet varför de skrattar)

Varför skrattar ni?

De slutar att skratta.

Ni är också älskade. Förstår ni inte det?

Tara, Wiz och None säger ingenting, men de avvisar Hennes kärlek. De älskar inte sig själva och tror inte att någon annan kan göra det heller. De tror också att det är ett svaghetstecken att erkänna att man vill bli älskad.

PAPA

Moder... Kan du hjälpa oss att sluta bråka med varandra?...

MODERN

Jag önskar att jag kunde det, tro mig... Universum
skälver varje gång ni bråkar... och änglarna slutar sjunga...

ONLY (*hatar sång*)

Tacka oss gudar för det!...

Tara skrattar. (Hon hatar också sång.)

PAPA *ignorerar skämtet*

Under tiden är det människorna som får lida... Dom
används som slavar eller soldater i dom krig som vi gudar
utkämpar mot varandra... Det här har pågått alldeles för
länge och det måste få ett slut!

MODERN *till alla gudarna*

Det håller jag med om. Ni måste sluta fred med varandra,
och nu talar jag till er allihop... Gör det här och nu...
slut fred med era systrar och bröder. Det finns inget som
skiljer er åt.

*Gem, Love, Wise och Papa ställer sig upp och eftersom Only, Tara, Wiz och None inte
visar några tecken på att röra sig, så går de över till deras sida och sträcker fram sina
händer, som de andra motvilligt accepterar. De skakar hand och de kanske till och med
utbyter några stela kramar.*

Jag kommer att gå nu, men i fortsättningen kommer jag
att besöka er lite oftare.

*Modern reser sig. Alla gudarna böjer sina huvuden framåt en aning för att säga adjö.
Hon går ut genom dörrarna (UR) och de ser efter Henne då Hon går ut. Några sekunder
av stillhet följer. Only vill att Gem, Love, Wise och Papa ska gå så snart som möjligt,
medan de skulle vilja stanna kvar en stund för att förbättra de dåliga relationerna:*

LOVE

Jag hoppas att vi kan vara vänner nu.

ONLY

Va?... jaha... varför inte?... Men visst kan vi vara det...
naturligtvis...

Only lägger sina armar runt Love och Papa. (Han vill leda dem ut ur rummet):

Hör ni, det här var ju ett riktigt bra möte... Jag inser att
vi inte kan hålla på och bråka med varandra... det har ni
alldeles rätt i... Jag är säker på att saker och ting kommer
att förändras... Eller vad säger du, Wiz?

WIZ

Jag håller med... det var ett mycket bra möte...

PAPA *testar (genom att erbjuda hjälp)*
Vi kan stanna ett tag om ni vill?...

ONLY
Det är mycket vänligt av er, men det behövs verkligen
inte... som föräldrar tar vi vårt fulla ansvar...

Papa och Love förstår att Only vill bli av med dem:

PAPA
Nu är vi ju alla ansvariga för dom...

ONLY *(förvirrar sig själv)*
Precis, det var det jag menade...? Ahm... jag tror att
jag är lite trött...

TARA *spelar med*
Du ser faktiskt lite trött ut..... Jag är ledsen, men...
Skulle ni vilja lämna oss?... Jag tror att min man
behöver vila.

*Love inser att de inte har ändrat sig ett dugg, men han beslutar sig för att spela med
och lämna rummet:*

LOVE *("Det är nog bäst..." till Gem och Wise)*
Naturligtvis... Vi förstår... Det är nog bäst att vi går.
Only behöver vila.

Helen känner sig rädd för att bli lämnad med Only, Tara, Wiz och None:

HELEN *till Gem*
Jag vill inte att du ska gå.

GEM
Vi kommer att mötas igen, jag lovar.

Gem kramar Helen. Papa kramar Gerome:

PAPA
Klarar du dig nu?

GEROME
Jadå, det gör jag.

GEM, LOVE, WISE, PAPA *(till Gerome och Helen)*
Hej då.

GEROME, HELEN
Hej då.

Gem, Love, Wise och Papa går mot dörrarna (UR). Love vänder sig om:

LOVE (*till Only, Tara, Wiz och None*)

Kära systrar och bröder, jag hoppas att vi ses snart igen...

ONLY (*charmerande*)

Det hoppas vi med... Ta hand om er nu...

Gem, Love, Wise och Papa går ut genom dörrarna:

WIZ (*ropar efter dem*)

Det här var ett bra möte... ett mycket bra möte...

Only, Tara, Wiz och None slappnar av när de andra gudarna har gått. Gerome och Helen går och sätter sig någonstans bort från gudarna. (Under följande diskussion blir gudarna så involverade i sitt gräl att de tillfälligt glömmet att bevaka dem):

ONLY

Jag trodde aldrig att dom skulle gå...

WIZ

Kan du tala om för mig hur vi har kunnat missa gnistorna?

Jag trodde att det var ditt jobb att kolla det...

För cirka två tusen år sedan kom Only på sin briljanta idé att stämpla de nygjorda människorna med sitt sigill, så att de skulle välja honom vid en eventuell konflikt mellan honom och Wiz. För att kunna göra detta måste han få vara ensam med människorna. Han övertalade de andra gudarna att ta en paus efter det att de hade modellerat människorna. För att ha en ursäkt att gå in i rummet ensam, så erbjöd han sig att kolla dem efter att de hade blivit levande, för att se om de hade Livsgnistan eller inte. De hade skapat så många människor utan de gnistorna, så ingen var egentligen orolig för att de skulle ha dem. Men ändå, alla tyckte att det var en bra idé att Only kollade för säkerhets skull. Sedan dess har han stämplat så många människors pannor som möjligt med sitt sigill. Tara har vetat om detta och hennes jobb har varit att distrahera Wiz och/eller None om de skulle gå in i rummet när Only är där:

ONLY

Det gjorde jag också!... men... hon måste ha planterat sina gnistor ganska djupt inne i dom... Du såg ju själv hur svårt det var att se dom...

WIZ

Jo, men det var inte omöjligt!

ONLY

Jag vet att jag har varit lite slarvig...

WIZ

Lite slarvig!?!...

ONLY

Vi skapade ju faktiskt människor som levde *utan* dom där gnistorna!...

WIZ

Jag är inte så säker på det längre... du hörde ju själv: hon sa att *alla* människor har Livsgnistan, annars är dom inga människor!...

ONLY

Du kan väl inte lyssna på henne!?! Vi är Skapare! Jag vet vad vi gjorde. Om du väljer att inte tro på det, så är det ditt problem... Vad jag försöker säga är att jag aldrig var orolig!... Jag trodde inte att dom hade den!... Det trodde inte du heller!...

Helen ser deras chans att smita när gudarna grälar. Hon berättar detta för Gerome och de börjar sakta röra sig mot dörrarna (UR).

WIZ

Jag förstår ändå inte hur du kunde missa det, gång på gång!...

ONLY

Tack, det räcker nu... Jag tar på mig skulden. Men ni då? Kollade ni aldrig för er egen del?

TARA

Nej, för jag trodde att du gjorde det.

WIZ

Jag *förutsatte* att du gjorde det!

ONLY *till None*

Du då?

NONE

Jag?

ONLY

Jaa... Du.

NONE

Jo... Jag...

ONLY

Visste du om det?!

NONE

Nej! Nej, inte alls! Jag... jag misstänkte...

WIZ

Du misstänkte, men sa ingenting?!...

NONE

Men... ni skulle ju ha dödat dom!

ONLY

Jaa... än sen då?...

None bryter ihop gråtande och ingen tröstar henne.

WIZ

Gråt inte, kvinna! Jag står inte ut med att du gråter!...
Okej, hur löser vi det här? Vi kan inte döda alla dessa
människor nu... Det är för sent...

ONLY

Men då gör vi väl som vi alltid har gjort!... Vi tar hand om
dom som visar framfötterna... och vad gör vi då med resten...
jo... vi kan dämpa deras vilja att leva... hålla dom sysselsatta
med meningslösa uppgifter... isolera dom från naturen... ge
dom droger, kickar, fresta dom med pengar, sex, vad dom än
kan tänkas vilja ha... till slut gör dom som vi vill eller också
håller dom sig undan... Vi gör det vi alltid har gjort!... Det
här ändrar ingenting...

*Only kommer plötsligt på att Gerome och Helen finns i rummet. Han inser att han
kanske har sagt för mycket, så han vänder sig snabbt om för att kolla var de är och vad
de gör. De är nu mycket nära dörrarna (UR) och Only förstår att de har tänkt att smita.
När de ser att Only har upptäckt dem, så stannar de direkt och står blickstill:*

Nä, vad händer här då... Är dom inte söta...

De andra gudarna vänder sig också om och ser dem. (None har slutat att gråta.)

Jag tror visst att dom var på väg att överge oss... Fy skäms
på er... Så gör man inte.

*Only viftar med sitt finger mot Helen och Gerome. Gudarna har stor erfarenhet
av att fånga och straffa bångstyriga människor. Only och Wiz njuter av det här.
Gudarna går mot Helen och Gerome, tar tag i dem och "drar" dem bort från
dörrarna. De "släpper ner dem" på golvet. Människorna är rädda, men försöker
att inte visa det. Tara tar tag i Helens hår och "drar det rakt uppåt":*

TARA

Och vart var du på väg?

Tara släpper sitt grepp. Hon och None bevakar Helen, medan Wiz och Only börjar att "bearbeta" Gerome:

WIZ

Kära nån då...

ONLY (*långsamt och "sliskt"*) till Gerome

Tycker du inte om mig längre?

Only kramar om Gerome, som spänner sig.

Är det nåt som är fel?

Only slutar kramas och skrattar, men stannar nära Gerome:

Vad var det vi sa förut?... kommer du ihåg det?.....

Jag hör inte vad du säger...

GEROME

Jag måste lyda.

ONLY (*fortfarande långsamt och "sliskt"*)

Exakt. Du måste lyda oss. Utmärkt. Berätta nu... varför försökte du fly?...

GEROME

Jag...

ONLY

Jaa?...

Gerome får panik och vet inte vad han ska säga.

WIZ

Du förstår väl att det här är allvarligt?

GEROME

Jag... jag menade inte...

WIZ

Du menade inte att... vadå?

GEROME

Det var *hennes* idé!...

HELEN

Du behövde inte följa med!

ONLY
Är det sant, Gerome?

GEROME
Ja.

ONLY
Så varför gjorde du det?

GEROME
Jag...?

WIZ
Frestade hon dig?

GEROME
Nej. Jag...

ONLY
Är du säker på det? Hon kanske frestade dig...

Gerome uppfattar att Only vill att han ska säga att hon frestade honom:

GEROME
Ja, det gjorde hon.

HELEN
Va? Du ville ju också fly!

ONLY
Ja du Helen... Det här låter inte bra. Varför har du frestat honom så att han vill fly med dig?

HELEN
Det gjorde jag inte! Vi pratade om det här förut och...

Helen tystnar plötsligt. Hon inser att hon inte borde berätta att de hade planerat att fly.

ahm... Jag menar...

NONE
Men oj då... Nu sitter du verkligen i klistret...

WIZ
Vi har just hört ett erkännande.

HELEN

Men du förstår inte... han ville också fly!... Det ville vi båda två.

ONLY

Jag tror inte det, du förstår att en kvinna kan alltid fresta en man till att göra vad som helst... Det är därför som män alltid bör styra över kvinnor... Ni måste hållas korta.

TARA *till Helen*

Vi har för mycket makt över dom och män tål inte det!...

ONLY *varnar*

Tara, käraste...

TARA *sarkastiskt*

Jag älskar dig också.

WIZ *till Helen*

Du förstår väl att vi måste bestraffa dig?

HELEN

Jag vill inte vara här! Släpp ut mig!

None skrattar och kramar om Helen för att lugna ner henne:

NONE

Lilla raring... Det blir bara värre om du protesterar...

Helen vill inte att None ska vara nära henne, så hon slingrar sig för att ta sig ur Nones starka grepp:

HELEN

Släpp mig! Släpp mig!!

NONE *(släpper sitt grepp)*

Du får som du vill... men du kommer snart att upptäcka att det är dumt att avstå från min hjälp...

TARA *till Helen*

Du vet inte vad som väntar dig, eller hur?

Tara ler snett och Helen förstår inte vad hon menar.

WIZ *(till Helen)*

Om du kunde välja - och nu säger jag inte att du kan göra det... vilket straff skulle du då välja?

HELEN

Jag har inte gjort något att bli bestraffad för.

WIZ

Oj då, den diskussionen kan vi nog lämna bakom oss...

Wiz vänder sig till Gerome:

Vilket straff tycker du att hon förtjänar?

GEROME

Jag... Jag tycker inte att hon ska bli bestraffad.

WIZ

Det är mycket nobelt av dig att säga så... Men tyvärr för sent... Only och jag ser alltid fram emot dom här speciella bestraffningarna... Men du ska inte vara orolig, Helen... vi kommer att vara snälla mot dig... Du kanske inte ens kommer att uppfatta det som ett straff... och vad gäller dig, Gerome... ja du... Den som väntar på nåt gott...

ONLY

...väntar alldeles för länge. Du kom inte till skott, eller hur?... Berätta nu.

GEROME

Va?

Helen börjar förstå och vill springa sin väg, men Tara stoppar henne och Helen kan inte ta sig loss ur hennes grepp.

ONLY

Den "brådskande affären"... Fick den sin ..lösning?

GEROME *generad*

Nej... Hon ville inte...

ONLY

Det var det vi trodde... Lilla Helen, hur blir det? Anmäler du dig som frivillig eller måste han tvinga dig?

Helen vet att de kommer att våldföra sig på henne och är arg och rädd. Hon gråter och slåss med Tara för att komma loss, men Tara är för stark:

TARA

Jag är ledsen, gullet... men det här slipper du inte ifrån...

WIZ (*uppmuntrande*) till Gerome

Är du beredd?

GEROME (*känner att det är fel*)

Jag vill inte göra det här.

WIZ *förvånad*

Va? Varför inte?

GEROME

Kan ni inte släppa henne? Jag kan stanna här och ta vilket straff som helst...

WIZ (*blir arg efter "gentleman"*)

Nämen... Vilken gentleman... Nu måste du lära dig spelets regler illa kvickt, annars kommer du att förlora stort! Du gör som vi säger, när vi säger det. Inga protester! Har du förstått?!

Gerome svarar inte. Wiz fortsätter, lite vänligare:

Förstår du inte att vi vill förbereda dig för vad som gäller ute i världen. Hur ska du kunna klara dig där ute om du inte anstränger dig lite? Lyssna och lär! Vi ger dig en chans att bevisa att du är en man...

ONLY (*"förstående"*)

Du vill inte skada henne, eller hur?

GEROME

Nej.

ONLY

Men förr eller senare måste du göra det... Om du inte gör det kommer hon att driva dig till vansinne...

GEROME *står på sig*

Jag tänker inte göra det här!

ONLY

Var inte löjlig nu!...

Only tar fram en "skarp" kniv och håller den mot Geromes hals:

Du kommer att göra det... Eller hur?

Gerome tror att han ska dö vilken sekund som helst nu. Helen hålls fortfarande fast av Tara. Hon har slutat att gråta och skrika och är fullständigt lugn. (Only till Helen):

Du kan ju alltid låtsas njuta av det... Det är väl nåt som kvinnor är bra på, eller vad säger du, Tara?...

TARA *varnar*

Vill du att jag fortsätter hålla fast henne!?

ONLY

Det är klart jag vill... Det är ju en del av nöjet... att se på dig när du håller fast kvinnorna...

TARA

Only!...

Tara släpper Helen avsiktligt. Snabbare än någon annan springer Helen mot dörrarna (UR) och ut ur rummet för att hämta hjälp. Gerome kan inte springa efter henne. Även om Only skulle släppa honom, så skulle Wiz fortfarande finnas där och bevaka honom:

ONLY *(till Tara)*

Men, kom igen!... Vad skulle det där vara bra för?...

TARA

Jag är trött på att du behandlar mig som skit!

ONLY *sarkastiskt*

Jag trodde att du gillade det...

TARA *arg (men svarslös)*

Åhh!...

NONE

Ska vi inte följa efter henne? Hon kommer att berätta vad som har hänt för dom andra...

ONLY *(till None och sedan till Tara)*

Du kan gå om du vill, men jag tror att det är för sent... Vi är inte ensamma här i templet... Allt det här är *ditt fel!*...

TARA

Det är alltid nån annans fel, eller hur?

NONE *till Only och Wiz*

Vad ska vi göra?...

ONLY *(skämtar, till None)*

Se oskyldiga ut. Det är väl ingen konst för dig?

WIZ *(frågan till Gerome)*

Nu ska vi inte drabbas av panik. Vi kan förklara det här... för du tänker väl inte säga något?

GEROME

Nej.

WIZ *till Only*

Där ser du...

Only kommer nära Gerome och ger honom en "kram" till:

ONLY (*till Wiz och sedan till Gerome*)

Kan vi verkligen lita på det?... Vad händer om Papa ger dig en stor kram?... då börjar du gråta och sen berättar du allt, eller hur? Men varför gillar du inte mina kramar? Vad är det för fel på dom?...

GEROME

Släpp mig!!

Gerome slåss mot Only och lyckas göra sig fri. Only är förvånad när han återfår sin förlorade balans:

ONLY

Oj, vad vi var starka idag då?... Ta det inte så allvarligt... Jag skämtade ju bara, din dumma lilla skit!...

Modern kommer in (UR), och följs tätt av Gem och Helen, Love, Wise och Papa. Gerome går snabbt och ställer sig hos Love och Papa. (Det som händer nu berör Modern och Only, Tara, Wiz och None, så de andra gudarna och människorna håller sig i bakgrunden vid dörrarna, UR. De är vittnen till denna scen.) Hon sätter sig inte ner, utan börjar tala direkt:

MODERN

Vad är det som händer här?

ONLY (*till Modern, sedan till Helen*)

Ingenting?... Nämen, där är du ju... Vi har varit så oroliga för dig...

NONE

Varför sprang du iväg så där?... Såja, kom nu...

MODERN *vänligt, men bestämt*

Rör henne inte. Jag drar nu tillbaka era föräldrarättigheter.

WIZ

Va!!!?

Only, Tara och None är lika förbryllade som Wiz:

ONLY

Men det kan du inte göra!... Nämen... det har ju bara skett ett litet missförstånd... Vi kan ordna upp det här.

MODERN

Du kan alltid försöka.

ONLY

Det ska jag göra... Ja, för det första försökte dom båda fly ifrån oss!...

MODERN

Jaha?...

ONLY

Men det är ju helt oacceptabelt... Vi var engagerade i en mycket givande diskussion om deras framtid... och under tiden försökte dom smita iväg som två tjuvar... Det var nära att dom lyckades...

MODERN

Det kanske fanns någon anledning till att dom ville fly ifrån er?

ONLY

Och vad skulle det vara?

MODERN (*om Helen*)

Hon var alldeles vettskrämd när hon kom till mig. Vad har ni gjort med henne?

ONLY

Ingenting! Det är sant! Vad har hon sagt?

MODERN

Tillräckligt.

WIZ

Kära Moder, du kan inte fästa så stor vikt vid vad hon säger... Hon har säkert bara missuppfattat vad som höll på att hända...

MODERN

Och vad var det som höll på att hända, enligt dig?

WIZ

Ingenting alls!...

ONLY (*ser oskyldig ut*)

Ingenting!

TARA

Okej, hon skulle våldtas, vad är det med det då?

ONLY, WIZ

Tara!!!

(Våldtäkt har varit ett vanligt straff som Only och Wiz har utdömt till människor som har sökt sin frihet.) Helen söker skydd hos Wise och Gem och de kramar henne. Love och Papa bryr sig om Gerome, som också behöver stöd.

TARA *(till Only, Wiz och sedan till None)*

Ni törs inte ens säga det, eller hur? Men ni gillar att titta på!... Jag tror till och med att *du* gillar att titta på...

NONE

Hur kan du påstå nåt sånt!... Det gör jag inte alls det... Jag tycker bara att kvinnor ska lära sig att *uppoffra* sig, det är väl inget fel med det?... du vrider då och vänder på allt! Du själv då?...

TARA

Jaa, jag vet, det fanns en tid när jag tyckte att det var roligt, speciellt om kvinnorna var vackra... jag visste ju att våldtäkterna skulle leda till att dom förlorade skönheten...

NONE

Där ser du!...

TARA

Jag tycker bara att vi kan använda dess rätta namn: våldtäkt! Vi våldtar kvinnorna, okej!

MODERN *(tittar på Only)*

Jag håller med. Låt oss använda dess rätta namn. Våldtäkt. Så varför har ni gjort det här?

ONLY

Titta inte på mig!?... Vi har gjort det här tillsammans...

MODERN

Jo... men varför har *du* gjort det?

ONLY

Jag vet inte?... För skojs skull?...

MODERN

Vad är det som är roligt?

ONLY *(flinar)*

När kvinnorna gråter... när dom låtsas att dom hatar det, men du vet att dom gillar det...

MODERN

Hur vet du det?

ONLY *(försvarar sig)*

Du frågar för mycket...

MODERN

Varför säger du att dom gillar det?

TARA

Det skulle jag också vilja veta?...

ONLY

Men alla kvinnor gör ju så!... dom låtsas en sak medan dom gör något annat... Fråga mig inte varför?...

MODERN

Om vi kunde fråga dom våldtagna kvinnorna, så skulle dom nog inte hålla med dig...

ONLY (*hånar*)

Då ljuger dom...

WIZ

Kära Moder, jag tror att du läser in för mycket i det här... Vi har bara förberett dom för världen där ute... vi har gett dom en föraning om vad dom kan vänta sig när dom kommer dit ut... och våldtäkt råkar vara något som dom flesta kvinnor kommer att gå igenom... och att tvinga kvinnor till sex råkar vara något som förväntas av riktiga män...

MODERN

Vem skapar den värld som dom lever i?...

WIZ

Det gör dom... dom är drömmarna.

MODERN

Om ni skulle inspirera dom till att skapa en mer kärleksfull värld, skulle dom kunna det då?...

WIZ

Ja, det tror jag väl?...

MODERN

Kära Wiz, vad är det som hindrar dig från att göra det?

Wiz vet inte vad han ska svara. (Han har inte tidigare tänkt på att han skulle ha något ansvar):

WIZ

Ahm...?

MODERN *sorgset*

Jag tycker inte om det jag har fått höra. Ni har varit mycket oansvariga. Jag är mycket ledsen över att ni har förödmjukat människorna. Hur kan ni bryta ner dom för ert eget nöjes skull, jag förstår inte det?... Det fanns en tid när gudar och människor kunde beblanda sig... Dessa föreningar var många gånger mycket smärtsamma för kvinnorna... Är det det ni har försökt att återskapa?... Ni har separerat dom från sina sanna partners, och sedan tvingat dom att vara med män som dom inte vill vara med... Ert inflytande måste stoppas så att människorna kan finna sina egna vägar. Ni vanhelgar sexualiteten! Den är menad att vara en förening mellan människor som älskar varandra, där ingen är tvingad till någonting.

None inser att Modern menar allvar med att dra tillbaka deras föräldrarättigheter, vilket skulle vara en katastrof för gudarna. De skulle också förlora sina "ägodelar" på Jorden och de skulle bli degraderade bland andra gudar:

NONE

Moder, jag inser att du tycker att detta är mycket allvarligt... Jag ber dig att ge oss en ny chans... Vi kan bättra oss, det lovar jag...

MODERN *sorgset*

Det är tyvärr för sent, None. Ni får inte vara föräldrar längre... men naturligtvis är ni fria att hjälpa era systrar och bröder i deras arbete...

ONLY

Naturligtvis... Våra kära bröder och systrar kan ju inte göra någonting fel!...

MODERN

Jag är ledsen över att ha behövt ta det här beslutet, men det är nog ändå ert eget fel... Ni har våldfört er på Livets essens och det faller tillbaka på er själva... Med mer makt tillkommer mer ansvar, men det har ni vägrat att inse... Ni har strävat efter total makt, vilket bara leder till begränsning... Om ni tänker på alla de människor och saker som ni tror att ni äger, så inser ni att dom faktiskt äger *er*...

ONLY (*sarkastiskt*)

Det gör dom säkert... Jag har aldrig hört så här mycket skitsnack förut... Vi är Gudar! Jag är Gud! Hur skulle du kunna stoppa mig?... Tror du verkligen att du kan få mig att avstå från mina föräldrarättigheter, bara genom att säga till mig?... Om jag vägrar, vilket jag kommer att göra!... vad kan du göra åt det?...

MODERN

Både det ena och det andra...

ONLY

Ååå... vad rädd jag blir...

Wiz skrattar.

Jag tror att du bluffar! Du kallar dig själv för Moder till alla gudar och människor, men du är inte min moder!

MODERN

Jo, det är jag, Only.

ONLY

Bevisa det!

MODERN

Du avvisade mig för mycket länge sedan, men jag har aldrig slutat att älska dig.

ONLY (*föraktfullt*)

Jaså?! Du, jag behöver ingen moders kärlek!...

Tara och Wiz skrattar tyst. (Bara tanken på att Only skulle vilja ha en moders kärlek är skrattretande för dem.) Modern kanske går och sätter sig på en av bänkarna (CL/DL).

MODERN

Vad behöver du, Only?

ONLY

Behöver?

MODERN

Jaa.

ONLY

Varför frågar du det? Tänker du ge mig en present?

(Modern har sett de osynliga märkena från Onlys sigill på människornas pannor):

MODERN

Finns det någon som du litar på?

ONLY (*skrattar och kommer plötsligt på Wiz*)

Litar på?!... Men det är klart... jag litar ju på Wiz, förstås...

MODERN

Litar du på Wiz?...

ONLY

Jaa... det gör jag...

Only går fram till Wiz och lägger sin arm om hans skuldror.

Vi litar på varandra, eller hur?

WIZ

Självklart...

MODERN

Vad skulle hända om ni började strida mot varandra?

ONLY

Vi har alltid enat oss efter våra strider...

MODERN

Och om ni inte skulle kunna ena er?...

ONLY

Vi får väl hoppas att det aldrig händer... eller hur, Wiz?...

WIZ

Det får vi verkligen hoppas...

MODERN

Ni är alltså inte säkra på er vänskap?... ingen av er?...

ONLY

Hur kan man vara säker på vad som kommer att hända?...

MODERN

Har någon av er nån gång vidtagit några försiktighetsåtgärder, utifall att ni inte skulle kunna reda ut en konflikt?

Only börjar känna sig lite orolig. Han undrar om Modern kanske har en hållhake på honom: skulle Hon kunna veta någonting om att han har stämplat människorna med sitt sigill, och om Hon vet det, skulle Hon i så fall avslöja det för Wiz?

ONLY

Vad menar du?

MODERN

Hörde du min fråga?...

ONLY

Ja, det gjorde jag. Men... jag förstår inte vad jag eller Wiz skulle kunna göra?... som en försiktighetsåtgärd?... och jag sa ju att jag litar på honom...

MODERN

Mmm, du sa det...

WIZ (*till Modern*)

Alltså... jag menar inget illa, men... om du har något att säga, kan du inte säga det rent ut?

MODERN

Litar du på Only?

WIZ (*litar inte på Only*)

Ja?...

MODERN

Är du säker på det?

ONLY (*till Modern, sedan till Wiz*)

Nu får du sluta upp med det här! Vad är det du försöker göra? Lyssna inte på henne... Hon vill förvirra oss...

MODERN

Det jag vill säga är att ingen av er litar på den andre och att en av er kommer att bedra den andre...

ONLY

Säkert... och om det inte händer så lever vi lyckliga i alla våra dar, nu har du sagt det du ville säga...

MODERN

Tror du att jag har övergett dig?

ONLY

Va?... Övergett!?!?...

MODERN

Jaa... Du betar dig som om du tror att andra har övergett dig... du drar fram som en orkan och skyller på andra när du inte får som du vill, som om du tycker att dom står i skuld till dig...

ONLY

Det kanske dom gör?...

TARA

Hallå där! På vilket sätt skulle vi stå i skuld till *dig*?...

ONLY

Det var ett *skämt*, okej...

MODERN *till Tara, Wiz och None*

Ni betar er likadant... Jag har inte övergett någon av er...
Jag är här. Jag har alltid varit här.

ONLY

Och vi är här... och vi längtar så efter din kärlek, visst gör vi?...

Tara, Wiz och None skrattar. De skulle aldrig erkänna att de längtar efter Hennes kärlek.

MODERN (*till Only, Tara, Wiz och None*)

Vi är inte skilda åt... Ni är alla en del av mig... Älskar ni
er själva?...

Wiz, None och Tara vet att de inte älskar sig själva, men vill inte svara:

Only?...

ONLY

Ja. Jag älskar mig själv.

MODERN

Älskar du alla sidor av dig själv?..... Varför behöver
du så mycket?

Only är ärlig för ett ögonblick och inser att han inte älskar sig själv:

ONLY

Okej då, det är möjligt att jag *inte* älskar mig själv. Vad
spelar det för roll?

MODERN

Om du går tillbaka till dig själv så inser du att ingen har
övergett dig... Du har övergett dig själv!...

ONLY

Nu förstår jag inte!?...

MODERN

Det som gör det här allvarligt är att du får människorna
att göra samma sak... många har övergett sig själva och nu
känner dom sig oälskade och tror alltid att dom saknar något...
och du har dragit nytta av deras känslor genom att manipulera
dom till att göra det du vill, för att fylla dina behov... Du
saknar ingenting, Only... du bara tror att du gör det...

Det här samtalet berör Only mycket djupt. Han inser att det ligger något i det Hon säger, men han vill inte erkänna det eller göra något åt saken. (Efter några sekunders tystnad):

ONLY

Nä, nu får det vara nog... jag är trött på dina sagor...
Kom, nu sticker vi!... Vi är fortfarande föräldrar, vi har
ett arbete som väntar på oss och hon kan inte stoppa oss...
Jag skulle faktiskt vilja se dig försöka...

MODERN

Indragningen av era föräldrarättigheter står fast.

ONLY (*till Modern*)

Nu är det så här, jag vill inte ställa till med bråk, men...

LOVE

Har ni hört den förut?...

ONLY (*frågorna till Wiz, None och Tara*)

Ha, ha, ha... nu var du väl rolig ändå... Om du tror att
jag tänker arbeta tillsammans med dom där... Glöm det!
Ni då? Tänker ni följa med dom?...

Wiz, None och Tara vill inte ge upp sina föräldrarättigheter och de tror inte att Modern kan göra något om de vägrar att gå med på det:

WIZ

Jag kommer inte göra det!

TARA

Inte jag heller.

NONE

Jag följer med dig, Wiz.

ONLY

Där ser du!... Vi kommer inte ge upp!... Och vad kan
du göra åt det?

MODERN *sorgsen, bryr sig om dem*

Utmana mig inte, Only.

ONLY

Det är precis vad jag gör!

Modern reser sig och går och ställer sig framför dörrarna (UR). Only tycker om den här utmaningen och är säker på att han kommer att vinna. De andra gudarna (Gem, Love, Wise och Papa) med Helen och Gerome går åt sidan (UC/UL), så att de inte kommer att vara i vägen:

MODERN

Vill du verkligen göra det här?

ONLY *mycket självsäker*

Vill du verkligen förlora?

MODERN

Jag kommer inte förlora.

ONLY

Jodå, det kommer du visst det!

Only kastar sig själv framåt med ett skrik för att strida mot Modern, men han kommer ingenstans. Han vet att Hon inte kan dö, så han använder inte sin kniv. I stället tänker han brotta ner Henne och genom det vinna kampen. Moderns styrka (från Hennes ljus, som kanske kan ses lysa fram bakom Henne) håller honom borta ifrån Henne:

Hjälp till då!!...

Wiz, None och Tara kastar sig själva framåt de också, men kommer inte heller någonstans. Hennes ljus fångar in dem och ju mer motstånd de gör, desto tröttare blir de. Det är som om en stark vind håller dem tillbaka och de skriker ut sin ilska över att inte kunna vinna över den. Efter ett tag blir de mycket sömniga. En efter en sjunker de ned på golvet (UC/CC) och blir sedan medvetslösa.

De andra gudarna och människorna är överväldigade. Gem, Love, Wise och Papa har aldrig sett något liknande förut. Modern är deras livskälla och Hon har alltid varit känd för att vara vänlig och omhändertagande. De vet att det här har varit en kärleksgärning och att Hon aldrig skulle ha gjort så här om Hon inte hade blivit utmanad. De går alla sakta fram och tittar på Only, Tara, Wiz och None som ligger orörliga på golvet:

GEROME

Är dom döda?

MODERN

Nej, gudar kan inte dö. Dom befinner sig i avskildhet och där kommer dom förhoppningsvis acceptera att dom måste samarbeta med er och med alla andra varelser i detta universum...

Modern kanske går och sätter sig vid änden av en av bänkarna (DL):

PAPA

Hur mår du?

MODERN

Jag mår bra, tack för att du frågar.

GEM

Moder, vi vet att du inte ville göra det här...

WISE

Dom gav dig inget alternativ.

MODERN

Jag vet det... jag önskar bara att det inte hade varit nödvändigt...

LOVE

Var inte ledsen... Vi älskar dig så mycket...

MODERN *försjunken i tankar*

Alla mina barn...

LOVE

Det här ger oss en *tidsfrist*... Människorna har blivit bestulna på sin tid, men nu får dom äntligen chansen att upptäcka sanningen om sig själva...

HELEN

Kan vi vara med er nu?

LOVE *leende*

Ja då, det kan ni... Kom...

Love lägger sina armar omkring Helen och Gerome:

Vi kommer att ta hand om er tills ni känner er redo att lämna oss...

GEROME

Kan jag inte få slippa dö?

LOVE

Nej... det går inte... men du behöver inte vara rädd... Det är bara din kropp som dör...

WISE

Det är som när dag blir till natt eller som att andas in för att sen andas ut... Båda sidor behövs... Du kan inte ha liv utan död... Så småningom kommer du inte att behöva dö... När du har lärt dig att se igenom det så behöver du inte den erfarenheten längre...

HELEN

Men om vi vet nu att vi inte dör, då har vi ju redan sett igenom det?...

GEM

Du vet om det nu, ja, men när du väl lever i världen kanske du glömmer bort det... Dom flesta gör det... Det finns så mycket som distraherar... och då kanske du går vilse på vägen... Då måste du dö för att minnas igen...

PAPA (*märker i slutet av repliken att Helen inte förstår*)

En del av dig är begränsad... det är den del som är förankrad till din kropp... Den speglar den obegränsade delen av dig... När du har lärt dig att se igenom världen, medan du fortfarande lever i den, då kommer din obegränsade del att spegla den gudomliga delen av dig... Då kan du dö medvetet, samtidigt som du vet att du inte kommer att behöva dö igen..... Vi får tala mer om det här senare...

MODERN *ler (till Helen och Gerome)*

Vet ni vad, jag har en överraskning till er...

HELEN

Till oss?

GEROME

Vad då för nåt?

MODERN

Jag tror att ni kommer att tycka om det här...

In kommer Lenny och Romina (UR). De stannar en bit ifrån dem. Lenny och Helen tittar på varandra och Romina och Gerome gör detsamma. De känner igen varandra, men vet inte varför. (Gem, Love, Papa och Wise betraktar nu människorna och är mycket glada för deras skull):

Var inte rädda... Kom fram...

Lenny och Romina går fram till Modern:

Du heter Lenny, inte sant?...

LENNY

Jaa.

MODERN

Det här är Helen...

Lenny och Helen tittar på varandra, men vet inte vad de ska säga.

...och du heter Romina?

ROMINA

Jaa.

MODERN

Det här är Gerome.

Romina och Gerome tittar också på varandra.

...och nu undrar ni kanske varför ni är här?...

HELEN (*till Lenny*)

Du är den jag har saknat?...

LENNY

Jag har drömt om dig...

ROMINA

Jag visste att jag skulle möta dig...

GEROME

Jag vet att jag älskar dig...

MODERN *ler*

Det verkar som om ni har förstått...

Människorna "drunknar" för en kort stund i sina partners ögon och gudarna gläds åt att se detta:

Om ni kunde släppa varandra med blicken, så hade jag tänkt att förklara något för er...

Lenny och Helen samt Gerome och Romina vill inte sluta att titta på varandra:

...men jag kanske ska välja ett annat tillfälle...

HELEN *ler (fortsätter att snegla på Lenny)*

Nej! Jag vill lyssna... Snälla...

MODERN (*ler*)

Tänkte väl det...

Atmosfären i rummet är nu mycket god. Det finns en känsla av en ny start, både för människorna och för gudarna:

Jag vet inte hur mycket ni känner till, men ni... Helen och Lenny, och ni... Gerome och Romina... ni kommer från samma kärna och det är därför som ni känner er så fästa vid varandra... Ni kommer att leva här på Jorden, men inte alltid tillsammans... Ibland kommer olika världar att skilja er åt, men ni kommer ändå alltid att hitta tillbaka till varandra...

GEROME (*angående Romina*)

Varför kan vi inte alltid vara tillsammans?

MODERN

Ni *är* alltid tillsammans... men beroende av vilka erfarenheter ni behöver för er egen utveckling, så kan ni behöva vara ifrån varandra och då förlorar ni tillfälligt kontakten... Nu har jag fört er samman, därför att jag inte tycker om vad Only och dom andra har gjort... Dom har separerat er för sina egna syften... Dom vet att när två partners förlorar kontakten med varandra, så blir dom lättare att styra, lättare att manipulera...

De två människoparen har återigen förlorat sig själva i varandras ögon. Modern börjar skratta, ett varmt och hjärtligt skratt. De tittar på Henne och kommer plötsligt på att Hon talar till dem:

Ni är underbara!..... Era liv kommer fortfarande att innehålla stora utmaningar, men nu har ni i alla fall större frihet, eftersom era skapare kommer att befinna sig i avskildhet...

PAPA

Jag hoppas att dom tar en lång semester...

MODERN

Vem vet, det kanske går att ordna... Alltså... ni har alla både kvinnliga och manliga sidor inom er och ni behöver lära er att balansera dom... Er känsla kommer ofta att tala om för er vad ni behöver göra, medan er logik kommer att hitta alla anledningar i världen till varför ni bör avstå från att handla... den kommer att säga till er att skjuta upp allt till en annan dag, med det resultatet att ingenting ändras... Var inte rädda för förändring... att förflytta er till en ny position... Det kan förstås vara smärtsamt och kaotiskt, men samtidigt kan ni lära er väldigt mycket... Det här betyder inte att ert resonering skulle vara onödigt på något sätt... Ni behöver information för att ta beslut i era liv, jag menar bara att när er känsla har fått er att se sanningen, lita då på den och följ den... Annars kan ni förlora er i en enorm labyrint... det kan ta år innan ni hittar tillbaka till er själva igen...

LENNY

Labyrint?... Jag tror att jag just har varit i en sån...

MODERN

Det skulle man kunna säga... När jag fann dig och Romina så vandrade ni i en till synes oändlig skog... Ni skulle inte ha överlevt där någon längre tid...

ROMINA

Vi gick och gick, men det såg likadant ut överallt...

MODERN

Dom sände dit er med vilje... det var meningen att ni skulle gå vilse...

ROMINA

Jag minns inte hur jag kom dit?...

MODERN

Gerome och Helen kommer säkert att berätta för dig om allt som har hänt här... Till slut vill jag bara säga det här: Ni börjar snart er resa på Livets väg... ni kommer att göra många unika erfarenheter och det finns otroligt mycket att upptäcka... det finns faktiskt något nytt bakom varje krök... Jag vill att ni ska veta att jag alltid är med er... ni är aldrig ensamma och det finns inget att vara rädd för... Ibland kommer ni kanske att glömma bort det och känna er desperata... Men även då finns jag där och stöttar er... När ni har lärt er att se igenom era egna illusioner, då kan ni hjälpa andra att se igenom sina... och en dag när människorna har blivit gudar, då kommer hela denna Skapelse att återfödas på ett högre plan...

Gudarna och människorna tänker på detta under tystnad en kort stund:

Vet ni om att jag älskar er?

De vet om det och känner det djupt i sina hjärtan:

WISE

Vi vet det, Moder... Och vi älskar dig.

Alla ler och vet att de bryr sig om varandra.

MODERN

Det är nog bäst att vi går nu... Dom kan vakna upp när som helst...

PAPA

Kommer dom att vakna upp här?

MODERN

Ja, och jag föreslår att vi går innan dess...

PAPA

Självklart... ja, jag tänker då inte stanna... Eller vad säger ni? Är vi på gång?

GEM, LOVE, WISE, HELEN, LENNY, GEROME, ROMINA
JAA !!!

PAPA

Härligt! Nu går vi.

De går tillsammans mot dörrarna (UR) och ut genom dem. Modern går sist:

MODERN

Nu tillsluter jag det här rummet.

Hon går ut och dörrarna stängs bakom Henne. Den här gången kan man höra ljudet av stora järnreglar, när dörrarna stängs från utsidan. Samtidigt som dörrarna stängs så släcks ljuset (och resten av den här scenen spelas i mörker). Only "vaknar" när han hör dörrarna stängas. Han ställer sig upp:

ONLY

Var är jag nånstans? Vad är det som har hänt?

Han går mot det håll där han hörde ljudet (UR) och inser att han fortfarande är i rummet. De andra vaknar också:

Det är inte möjligt... Hon vann!

WIZ

Vad pratar du om?

ONLY

Vi är fortfarande i rummet... och jag tror att vi är inlåsta?...

TARA

Men det är väl bara att öppna!

ONLY

Det går inte. Det måste vara låst från utsidan...

TARA

Låt mig försöka i stället... Var är du nånstans?

ONLY

Jag är här.

Tara går mot Only och där försöker hon att öppna dörrarna.

NONE

Varför är det så mörkt?

WIZ

Hur ska jag kunna veta det?

TARA

Du har rätt... Vi är faktiskt inlåsta.

ONLY

Skit också!! Nu förlorar jag mitt gyllene imperium...

WIZ

Ursäkta mig, kära bror, men du menar väl ändå *vårt* gyllene imperium...

NONE

Nej då, det menar han inte alls... Han har stämplat människorna med sitt sigill...

ONLY, TARA

None!!...

NONE

...så att han ska kunna vinna över människorna på sin sida...

WIZ (*till Only och sedan till None*)

Du har gjort vadå!?... Men, vänta nu ett tag... hur länge har du vetat om det här?

TARA

Det har hon vetat i flera år...

NONE

Det har jag inte alls det! Hon ljuger!

WIZ

Det här kan inte vara sant... jag är omgiven av förrädare!... Hur kan du göra så här mot mig?!... Only!... vi är ju bröder!...

ONLY

Jag är ledsen... Ta det inte personligt...

WIZ

Om det var möjligt skulle jag döda dig!!

ONLY

Tror du inte att jag vet det...

Det är några sekunders tystnad:

TARA

Jaha, hur länge ska vi stanna här då?

ONLY, WIZ, NONE

Håll käften!!!...

(Skådespelarna lämnar scenen och ljuset går upp.)

slut